



Kerkbrief

Protestantse Gemeente Zutphen

Bij de diensten

Walburgiskerk

Voorganger: ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn
Organist: Klaas Stok
Lector: Marca Zanting
Muzikale medewerking door
Capella Walburga o.l.v. Jurriaan Poesse

Nummer 14 – 5 april 2026

Collecte:

De eerste collecte is bestemd voor Kids Care Kenya en de tweede voor de kerk.

Mededelingen

Bloemengroet

De bloemen gaan naar ds. Stolte, De Nutteler 22 in Warnsveld.

Collecten

Ooit begon Roosmarijn Wasseveld uit Zutphen met een gezinsproject Waridihome in Tanzania en Kenia om een duurzame bijdrage te leveren aan weeskinderen en aan gezinnen die een eigen bestaan met een inkomensbron proberen op te bouwen. Inmiddels is dit opgegaan in Kids Care Kenya. In de Lungu Lungu regio in Kenia hebben 90% van de gezinnen te maken met een voedselcrisis en leven in extreme armoede.

De zaden van groene erwten en bonen kunnen gedijen in hele hete en droge regio's. De bladeren van de groene erwten kunnen binnen 2 tot 3 weken gebruikt worden als groente. Verder zijn beide gewassen rijk aan eiwitten en essentiële voedingsstoffen en dit kan helpen bij de bestrijding van ondervoeding. De voedselzadenpakketten bestaan uit zaden voor groene erwten en bonen.

U kunt uw gift voor deze collecte overmaken op reknr. **NL 61 RABO 0376 7008 82** van de diaconie of met de Givt-app. U kunt uw bijdrage voor de kerk overmaken op reknr. **NL29 RABO 0373 7340 34** van het CvK of met de Givt-app collecte twee. Beide giften kunt u ook in de collectezak geven.

Digitaal geven via Givt-app met QR-code

Daarmee kunt u, waar u ook bent, uw gift(en) overmaken.



Bij de Paaskaars

De Paaskaars van dit jaar is gemaakt door de Werkgroep Vieren. Op de kaars zijn diverse verwijzingen te vinden naar hoe de diverse leden van de werkgroep het Paasfeest beleven. Een van de dingen die uit het gesprek over Pasen naar voren kwamen, was hoe indrukwekkend het iedere keer weer is om in de Paasnacht het licht met elkaar te delen, en de volgende dag in het vroege ochtendlicht elkaar gezegend Paasfeest te wensen.

Het licht dat steeds weer het duister doorbreekt. Ook het nieuwe leven dat met Pasen begint is iets wat veel leden inbrachten in het gesprek, het is een teken van hoop.

Het licht wordt gesymboliseerd door een gouden zon, die haar stralen over de aarde uitspreidt. Ook zijn de symbolen van liefde (het hart) en het geloof (het kruis) te zien. Het kruis is een 'boom des levens' geworden, er groeien groene takken uit: teken van het nieuwe leven, maar ook dat wij de ranken van Christus mogen zijn.

De twee mensfiguren die in het hart in verbinding staan, vormen samen met het kruis een anker; het teken van de hoop. Want als hoopvolle mensen mogen wij ook de hoop dat het licht altijd de duisternis overwint verspreiden.

Preek van de Leek

Op 12 april is er in de Walburgiskerk een gezamenlijke dienst van de Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten en de Protestantse Gemeente Zutphen. In deze dienst zal burgemeester Wimar Jaeger in het kader van 'de Preek van de leek' de overweging voor zijn rekening houden, met als thema 'wie is je naaste?'. Dat sluit mooi aan bij ons gezamenlijke jaarthema 'Goede Buren'.

De predikanten Irma Pijpers-Hoogendoorn en René Silvis zullen voorgaan in de liturgie. Dat betekent dat er in de Martinuskerk geen dienst zal zijn. De viering begint om 10:00 uur en iedereen is van harte welkom om samen mee te vieren. Na de dienst is er uiteraard ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.

Feestelijke maaltijden op woensdag tussen Pasen en Pinksteren

Tussen Pasen en Pinksteren, vanaf **woensdag 8 april t/m woensdag 20 mei 2026** komen we weer iedere week samen rond een feestelijke maaltijd. De één kookt soep of een stampotje, de ander maakt een salade of een hartige taart. Of je neemt je lievelingstoetje mee. Maar je mag ook zomaar aanschuiven. We delen samen wat er is aan rijkdom. We zingen een lied, spreken een dankgebed uit en blikken kort terug op de lezing van de afgelopen zondag. Voor aanmelden of informatie:

corinaterlouw@gmail.com, 06-57261447.

Welkom op woensdagavond van 18.00-19.15 uur in de Wijngaard.

Pelgrimswandeling 11 april a.s.

De start van de pelgrimswandeling is in de Doopsgezinde Kerk aan de Leeuweriklaan, waar we te gast zijn. De Doopsgezinde Kerk is sinds kort de "thuisbasis" van het Stadsklooster voor het wekelijkse Avondgebed. Na de koffie vertelt een gemeentelid ons over de traditie en activiteiten van de gemeente en vieren we het morgengebed rondom de icoon van de Heilige Drievuldigheid. Hierin komen het jaarthema "Goede burenen" en "Het huis van de liefde van God" bij elkaar. We worden om 9.00 uur verwelkomd. De afwisselende wandeling heeft een lange (8 km) en korte (5 km.) afstand en voert langs de Huizen De Dam en De Voorst en via de Berkel weer terug. Onderweg is er een gezamenlijk rustpunt voor verbinding en koffie met wat lekkers. Opgeven kan tot **woensdag 8 april** bij Ewalt Nijsink, ewaltnijsink@gmail.com of 06-13428126. Ieder wordt gevraagd een gepast bedrag van € 5,-- mee te nemen, dat zoals gebruikelijk overhandigd wordt aan de gastgemeente.

Coby Aartsen

Filmcafe vrijdag 17 april om 20.00 uur in Luxor

De film I Swear gaat over het leven van de slimme, grappige John Davidson dat er in 1983 veelbelovend uitziet. Een getalenteerde voetbalkeeper en ook op school hoort hij bij de besten. Maar dan begint hij opeens ongecontroleerd te vloeken en te bewegen. In die tijd wisten artsen nog niet veel over de ziekte Gilles de la Tourette. I Swear vertelt het inspirerende, waargebeurde verhaal van de Schot John Davidson, een vooraanstaande woordvoerder voor Tourette die met zijn oprechtheid, veerkracht en humor de wereld helpt inzien wat het betekent om te leven met de aandoening. Eerlijk, grappig en diepmenselijk. De film won dit jaar verschillende prijzen. U kunt zich op de site van Luxor aanmelden en daar zelf tickets bestellen en achtergrondinformatie vinden. Een ticket kost 11,50 euro. Vóór en na de film kunt u gezellig (samen) wat drinken in de kelder van Luxor. Die kosten moeten apart afgerekend worden.

Vindt u hulp bij het boeken handig? Bel Yvonne van der Veecken (06-44 57 94 57) of Alice Hilbers (06-51 51 33 06) of mail: yvdveeken@hotmail.com of alicehilbers@gmail.com

Kerkbrief

Het tijdstip van inleveren van de kopij voor de kerkbrief is nu definitief **woensdagavond 18:00 uur**, omdat ik merk dat de vaste kopij aanleveraars die ik dit heb gemeld, op woensdag dit al aanleveren. De reden is vooral praktisch ingegeven, waardoor ik deze wekelijkse activiteit beter kan uitvoeren. Ook de PKN Warnsveld hanteert deze sluitingstermijn.