

# Kerkbrief

## Martinuskerk



12 april 2026

Preek van de leek door de burgemeester in de Walburgis | geen dienst in de Martinus

---

### Over de dienst: preek van de leek

12 april | 10.00u | Walburgis

Voorgangers: ds. René Silvis en ds. Irma Pijper

Preek door burgemeester Wimar Jaeger.

Organist: Klaas Stok

Gezamenlijke dienst van de Protestantse

Gemeente Warnsveld/Leesten en de

Protestantse Gemeente Zutphen.

Er is kindernevendienst.

In deze dienst zal burgemeester Wimar Jaeger in het kader van 'de Preek van de leek' de overweging voor zijn rekening houden, met als thema 'wie is je naaste?'. Dat sluit mooi aan bij ons gezamenlijke jaarthema 'Goede Buren'. Er is deze zondag **in de Martinuskerk geen dienst**. Na de dienst is er uiteraard ruimte voor ontmoeting onder het genot van een kop koffie of thee.

### Collectes

Stichting Leergeld | Kerk

### Komende diensten

19 april | 10.00u |

Voorganger: ds. Stijn van der Woude

Organist: Roel Smit

### Andere opstelling in de kerkdienst

Met de verbouwing van de kerk, de nieuwe stoelen en nieuwe liturgische meubels, keek de kerkenraad ook naar de vraag: wat is een fijne opstelling voor de zondagse kerkdienst? Dat is experimenteren, want er zijn verschillende opstellingen mogelijk. We keken naar het gebruik van de ruimte, naar het ervaren van verbondenheid en naar ruimte bieden voor ontmoeting. Dat betekent ook dat we voorlopig geen definitieve opstelling hebben, maar dat we de tijd nemen om te wennen en ervaringen te delen. Multifunctioneel kerk zijn betekent dat we af en toe kunnen wisselen, maar dat er ook rust moet zijn. Samen met kosters, enkele gemeenteleden en ambtsdragers hebben we gekeken naar een eerste alternatief. Vanaf Pasen gaan we een nieuwe opstelling proberen.

Wat verandert er

- De rijen stoelen zetten we half schuin neer, waardoor mensen in beide rijen elkaar iets meer zien: zo ontstaat meer verbondenheid. Deze opstelling hebben we al gebruikt in de Goede Week.
- De stoelen in het middenschip komen iets naar voren, waardoor er meer ruimte is tussen de eerste en tweede pilaar. Zo ontstaat meer ruimte voor ontmoeting voorafgaand aan de dienst en tijdens het koffiedrinken.
- De kinderen krijgen een nieuwe plek aan de tafels aan de zijkant van de kerk.
- We gaan de stoelen in het koor standaard gebruiken als zitplek. De dienstdoende ambtsdragers zullen daar gaan zitten, maar het is ook het idee dat gemeenteleden hier plaatsnemen.
- De tafel komt iets meer naar het midden van het koor zodat de mensen in het koor niet te veel tegen de rug van de voorganger aankijken.

Na een nog te bepalen tijd zullen we evalueren hoe dit de gemeenteleden bevalt en of deze opstelling bijdraagt aan de beleving en verdieping van de eredienst. Hierna kunnen aanpassingen volgen of gaan we eventueel een nieuwe opstelling uitproberen.

Namens de kerkenraad,

*ds. René Silvis & ds. Stijn van der Woude*

### Omzien naar elkaar

#### Bloemen

De bloemen van 2-5 april gingen met een groet uit de gemeente naar de familie Dangremond en Riek Smallegoor.

#### Bericht van overlijden

Op 26 maart is overleden ons gemeentelid Roelfien Kwakkelaar-Sanders.

### **Actie Voedselbank 13 t/m 19 april**

Ook dit jaar is er weer de grote landelijke actie voor de voedselbank. Om deze actie tot een succes te maken zijn er vrijwilligers nodig die een paar uurtjes willen helpen om folders uit te delen en boodschappen in ontvangst te nemen. Heeft u een paar uurtjes over en wilt u mee helpen? Dan kunt u zich melden bij [wjvanheerde@gmail.com](mailto:wjvanheerde@gmail.com).

*Diaconie Martinuskerk*

### **Weer samen lunchen, nu in de Martinuskerk**

Op vrijdag 24 april a.s. is er weer een, uitgebreide, lunch voor belangstellenden en vertrouwde gasten, nu in de Martinuskerk. U bent welkom om 12.00 uur in de Martinuskerk. De lunch begint om 12.30 uur en eindigt om 14.00 uur. De kosten voor deze lunch zijn: vijf euro p.p. Het is belangrijk dat u zich uiterlijk 19 april aanmeldt bij Hilda de Bruin, 06-27152621, [hdbruin01@gmail.com](mailto:hdbruin01@gmail.com). Afmelden kan tot uiterlijk 2 dagen voor de geplande lunch.

### **Huiskamergesprekken in mei-juni:**

#### **hoe ervaar je de Maaltijd van de Heer**

In de maanden mei en juni zijn er weer huiskamergesprekken. Een laagdrempelige en gezellige ontmoeting om elkaar beter te leren kennen. We willen onze eerdere gesprekken in de gemeente over de ervaringen van de eredienst voortzetten door onze ervaringen met de Maaltijd van de Heer te delen. Wat ervaar jij tijdens het Avondmaal? Wat vind jij daarin belangrijk? Is dat in de loop van de tijd ook veranderd? Zo ja, hoe dan? Hoe kijk je naar het delen van brood en wijn? Wat betekent dit voor jou? Wie zich opgeeft ontvangt een toelichting en inleiding voor het gesprek.

De data:

wijk ds. René Silvis:

ochtend: 20 mei, 2 juni

middag: 19 mei en 5 juni

avond: 26 mei, 27 mei en 3 juni

Wijk ds. Stijn van der Woude:

overdag: 18 mei, 27 mei, 9 juni, 18 juni

avond: 21 mei, 4 juni, 15 juni

Definitieve data en locaties volgen nog.

We zoeken huiskamers!

Voor opgave of beschikbaar stellen van de huiskamer: Gerry Nijhuis, 06 – 2477 4585, [nijhuis209@outlook.com](mailto:nijhuis209@outlook.com)

### **Voor de agenda**

#### **Veilige kerk en vertrouwenspersonen**

14 april | 20.00-22.00u, inloop 19.30u | Martinus

#### **Pubquiz**

17 april | 20.00-22.15u | Wijngaard

Teams van maximaal 4 personen kunnen zich o.v.v hun teamnaam en de namen van de teamleden aanmelden: [sgmeijer@hotmail.com](mailto:sgmeijer@hotmail.com).

#### **Liederen van Maarten Luther**

18 april | 14.00-16.00u, inloop 19.30u | Martinus

#### **Mediteren in de Martinus**

21 april | 19.30-20.15u | Martinuskerk

Lees [hier](#) meer

#### **Vertrouwenspersonen? In de kerk?**

14 april | 20.00-22.00u, inloop 19.30u

We gaan met elkaar in gesprek over 'veilige kerk'. Over: hoe gaan we respectvol met elkaar om? Zijn we ons bewust van bestaande machtsverhoudingen? Wat kan zich voordoen in een gemeente? Je krijgt uitleg over de rol van vertrouwenspersonen, want ja, die hebben we ook in de kerk. Je kunt al je vragen kwijt over veilige kerk en vertrouwenspersonen. Echt zo'n avond waarvan je achteraf zegt: goed dat ik gegaan ben! Leerzaam voor ons allemaal: gemeenteleden en kerkenraadsleden.

Het gesprek staat onder leiding van Marianne Bronsveld van Meldpunt (Seksueel) Misbruik in Kerkelijke Relaties. De avond is bedoeld voor Warnsveld/Leesten en Zutphen samen en vindt plaats in de mooie vernieuwde Martinuskerk, 20.00 uur, inloop 19.30 uur. Van harte welkom! *Werkgroep Veilige Kerk Warnsveld-Leesten en Zutphen*

#### **Liederen van Maarten Luther**

18 april | 14.00-16.00u, inloop 13.30u

We genieten van de liederen van de 'vader van de Reformatie' en ex-Augustijner monnik: Maarten Luther. Luther schreef talloze liederen die wereldwijd nog steeds worden gezongen. Dat zijn er veel meer dan alleen het bekende Ein feste Burg/Een vaste burcht. We horen meer over Luther en zijn muziek en we zingen een groot aantal van zijn mooiste liederen, uit verschillende tijden van het liturgisch jaar.

Ds. Wiert Sarolea, Evangelisch-Lutherse Kerk Zutphen en ds. Stijn van der Woude  
Organist Hans Buurmans

#### **Kerkbrief**

Kopij voor de kerkbrief: voor woensdag 18.00u: [kerkbief@pknwarnsveld.nl](mailto:kerkbief@pknwarnsveld.nl). Aan- en afmelden voor de kerkbrief: [ledenadm@pknwarnsveld.nl](mailto:ledenadm@pknwarnsveld.nl)

