



Kerkbrief

Protestantse Gemeente Zutphen

Bij de diensten

Wijngaard

Voorganger: ds. Deddie van Alphen-Ubbens
Organist: Bram van Oort
Lector: Berber Oldenbeuving

Nummer 13 – 29 maart 2026

Collecte:

De eerste collecte is bestemd voor de diaconie en de tweede voor bijzondere kerkdiensten.

Mededelingen

Liturgische schikking zesde zondag van de 40-dagen tijd.

De waaier met zijn stekelige en dorre takken verbeeldt de dorheid die we soms ervaren in ons bestaan en in de wereld. De waaier staat ook voor beweging, koelte, kleur en mogelijkheden.

In de dorheid kunnen we verlangen naar "leven" en soms wordt ons dat nieuwe leven aangereikt, soms komt het ons "aanwaaien". We kunnen ons de komende weken laten inspireren, door de verhalen, om de dorheid te doorstaan, te doorleven of te doorbreken, te veranderen, dichtbij en ver weg zoals het op ons pad komt. Wekelijks wordt er een verbeelding toegevoegd in en vóór de waaier, behorende bij de lezing van de zondag. Deze zesde zondag horen we over het bezoeken van gevangenen. De palmtak verwijst naar de intocht, voorafgaand aan de gevangenneming en veroordeling van Jezus.

Bloemengroet

De bloemen gaan naar dhr. en mw. Kuper/Hilbers, Verdijkstraat 283 en naar dhr. Ruijsink, Sibeliusstraat 9.

Collecten

U kunt uw gift voor de diaconie overmaken op reknr. **NL 61 RABO 0376 7008 82** van de diaconie of met de Givt-app. De tweede collecte voor de kerk is deze week bestemd voor bijzondere kerkdiensten die dit jaar worden gehouden. Bijvoorbeeld voor een dag als starzondag, een TOP 2000 kerkdienst of een buitendienst. Om zulke bijzondere diensten, met alle extra bijkomende kosten voor bijvoorbeeld muziek, eten, locatie en andere voorzieningen, mogelijk te maken. U kunt uw bijdrage overmaken op reknr. **NL29 RABO 0373 7340 34** van het CvK of met de Givt-app collecte twee. Beide giften kunt u ook in de collectezak geven.

Digitaal geven via Givt-app met QR-code

Daarmee kunt u, waar u ook bent, uw gift(en) overmaken.



Vespers in De Wijngaard in Zutphen in de Stille Week

De week van **zondag 29 maart tot zaterdag 4 april**, ook wel de 'Stille Week' genoemd, is voor de christelijke gemeenschap een periode van bezinning en voorbereiding op Pasen. Wij gedenken de lijdensweg die Jezus Christus ging. Een weg van moeite en lijden, weerstand en angst met medestanders en tegenstanders. Hij gaf niet op om de weg van God te gaan, omdat Zijn liefde voor God en mensen sterker was dan de dood. Met Jezus willen wij deze weg gaan in onze tijd, waarin lijden en dood, oorlog en het verlangen naar vrede aan de orde van de dag zijn. Gedurende deze week worden op maandag, dinsdag en woensdagavond om 19.30 Oecumenische Vespers gehouden in De Wijngaard, Wilhelminalaan 3 in Zutphen. Vespers zijn avondgebeden die volgens een vaste liturgie verlopen. Zang, muziek, lezing uit de Bijbel en gebed wisselen elkaar af en worden afgesloten met een zegen. Leden uit verschillende kerkgenootschappen zullen hieraan meewerken. Wij nodigen eenieder hartelijk uit om deze bijzondere momenten met ons mee te beleven.

Stadsklooster Zutphen, Protestantse Gemeente Zutphen, Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen, Gereformeerde Samenwerkingsgemeente De Lichtbron Zutphen, Rooms-Katholieke Kerk Zutphen en de Hervormde Gemeente Irene Zutphen

Collecte Witte Donderdag

In de KerkZIN van april staat dat er op 2 april (Witte Donderdag) geen collecte is, maar dat is onjuist. Er wordt wel gecollecteerd voor de diaconie en de kerk.

Middagpauzediens in de Stille Week

Op **donderdag 2 april 2026** staat de Middagpauzediens in het teken van Witte Donderdag.

Voorganger is: ds. Sierk Meijer. Hij zal spreken n.a.v. 1 Kor.11:23-26 (speciaal 26b).

Menno Slagter zingt voor ons solo: "Mitten wir im Leben sind mit den Tod umfängen"

(tekst van M. Luther, muziek G.Ph.Teleman) Organist is Nico van Vliet. U bent hartelijk welkom in de Lutherse Kerk, Beukerstr.10 De orgelbespeeling begint om 12.00 uur, waarna de dienst begint om 12.15 uur (tot 12.30 uur)

Vespers in de Walburgiskerk

Op **29 maart** beginnen de vespers in de Walburgiskerk weer. Dit keer is het ArtEZ ensemble o.l.v.

Jurriaan Poesse te gast. Dit ensemble bestaat uit studenten van het conservatorium van Enschede en

voert muziek uit van Purcell en Da Victoria. De voorganger is ds. Stijn van der Woude en Bram van Oort bespeelt het orgel. De viering begint om **16:00 uur**, er is een collecte bij de uitgang.

Excursie naar Groningen

In de veertigdagentijd staan de werken van Barmhartigheid centraal. De Groninger schilder Egbert Modderman (1989) heeft daar een indringende serie schilderijen van gemaakt, die in de kooromgang van de Martinikerkerk in Groningen hangen. Om deze schilderijen in het echt te zien is er op **woensdag 8 april** een uitje georganiseerd naar Groningen.

Het programma luidt als volgt:

±9:00u: vertrek naar Groningen (auto of trein wordt nog bepaald i.o.m. deelnemers)

11:00 uur: aankomst: parkeren in parkeergarage Forum/Martinikerkerk/provinciehuis

11:00 uur-12:00 uur: gelegenheid tot bezoek Forum (vergeet het dakterras met prachtig uitzicht niet!)

12:00 uur-13:30 uur: lunch in Feithhuis (t.o. Martinikerkerk)

13:30u: rondleiding en gesprek met Egbert Modderman in Martinikerkerk,

±16:00: terug naar Zutphen/Warnsveld

Mocht u meewillen, meld dat dan **voor 2 april** bij Berber Oldenbeuving, berber@geneeskunde.com.

Pelgrimswandeling 11 april a.s.

De start van de pelgrimswandeling is in de Doopsgezinde Kerk aan de Leeuweriklaan, waar we te gast zijn. De Doopsgezinde Kerk is sinds kort de "thuisbasis" van het Stadsklooster voor het wekelijkse Avondgebed. Na de koffie vertelt een gemeentelid ons over de traditie en activiteiten van de gemeente en vieren we het morgengebed rondom de icoon van de Heilige Drievuldigheid. Hierin komen het jaarthema "Goede burenen" en "Het huis van de liefde van God" bij elkaar.

We worden om 9.00 uur verwelkomd. De afwisselende wandeling is ongeveer 7 km lang en voert langs de Huizen De Dam en De Voorst via de Berkel weer terug.

Opgeven kan tot woensdag 8 april bij Ewalt Nijsink, ewaltnijsink@gmail.com of 06 13428126. Ieder wordt gevraagd een gepast bedrag van € 5,- mee te nemen, dat zoals gebruikelijk overhandigd wordt aan de gastgemeente.

Coby Aartsen

Nieuwe oppas gezocht:

Helaas zijn 2 oppassers gestopt en nu zijn we op zoek naar enkele nieuwe, die ongeveer 1 keer in de 6 weken op de kinderen van 0 tot 4 jaar willen passen tijdens de kerkdiensten in de Walburgiskerk en de Wijngaard. Voor opgave en informatie, pinynieuwenhuis@hotmail.com of telefoonnummer 06-10308257. Piny Nieuwenhuis

Kerkbrief

Elke donderdag tot uiterlijk **10.00 uur** kunt op mailadres kerkbrief@pknzutphen.nl uw kopij aanleveren.

De kerkbrief is bedoeld voor korte mededelingen van maximaal 200 woorden en moet betrekking hebben op de PG Zutphen, dan wel van belang zijn voor de Gemeenteleden.