

Kerkbrief

Martinuskerk



22 maart 2026

Geboren! | alle vieringen rond Pasen | voor de agenda: stilte en natuur

Over de dienst

22 maart | 10.00u | 5^e zondag 40-dagentijd

Voorganger: ds. René Silvis

Organist: Hans Buurmans

Een van de zeven werken van barmhartigheid waar we deze veertigdagentijd bij stilstaan is de zieken genezen. We horen nu hoe Jezus in het badhuis van Betzata met een verlamde man omgaat.

Voor kinderen en ouders



Komende zondag zijn we bij het '5^e werk van barmhartigheid': voor de zieken zorgen. Gelukkig hebben we in Nederland hele

goede zorgprofessionals. Maar hoe moeten wij, zeker als kinderen, deze werken van barmhartigheid dan invullen? We gaan samen ontdekken hoe we dit zouden kunnen doen. En natuurlijk vullen we weer een nieuw vlak op het hongerdoek. Tot zondag!

Palmpasen

29 maart | 9.00u | consistorie

Neem je palmpaasstok mee naar de kerk.

'Pasen in een eierdop'

Drie dagen van Pasen voor de kinderen

4 april | 19u | Martinuskerk

Kindermoment over Witte donderdag, Goede vrijdag en Stille zaterdag.

Collecten 22 maart

1) Kerk in Actie: Burkino Faso

2) Zondagse bloemen

Toelichting bij collecte

Meer voedsel en inkomen voor boerengezinnen in Burkina Faso

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking van de landbouw. Ieder gezin verbouwt groenten op een eigen stukje grond. Door onvoorspelbare regenval en droogte mislukken oogsten in deze Sahelregio

regelmatig. Dan is er te weinig te eten.

Boerinnen en boeren leren gewassen verbouwen die goed tegen droogte kunnen. Waar het grondwater niet te diep zit, wordt een put geslagen. Zij leren compost maken van gras en mest van hun geiten, ezels en koeien, die ze verrijken met kalk en fosfaat. Ook leren ze hoe ze ziekten en plagen kunnen bestrijden en krijgen ze informatie over gezonde voeding. Vrouwen vormen spaargroepen waarin ze samen geld sparen en om beurten kunnen investeren, bijvoorbeeld in een eigen bedrijfje. Door extra inkomsten hebben ze een buffer achter de hand als de oogst eens tegenvalt. Kerk in Actie steunt via het programma Werelddiaconaat het landbouwwerk van organisaties in Burkina Faso en waar ook ter wereld.

Komende diensten

Aankondiging van doop

Een blij bericht: op zondag 29 maart zal gedoopt worden Tom Voortman, zoon van Emma en Niels Voortman.

Palmzondag

29 maart | 10.00u | 6^e zondag 40-dagentijd

Bediening van de doop

Voorganger: ds. René Silvis

Organist: Rodyan van den Brink

Avondgebeden op woensdag in de 40-dagentijd

25 maart en 1 april.

19.00 inloop; 19.30-20.00: avondgebed

Met meditatieve Taizé-muziek

Dienst Den Bouw

3 april | 15.30u | ds. Deddie van Alphen

Drie dagen van Pasen

Witte Donderdag, Schrift en Tafel | 19.30u

Voorganger: ds. Stijn van der Woude

Organist: Rodyan van den Brink

Martinuscantorij

Goede Vrijdag | 19.30u

Voorganger: ds. René Silvis

Organist: Hans Buurmans

Drie dagen van Pasen voor kinderen | 19.00u

Voorganger: ds. Stijn van der Woude

Paaswake, doopgedachtenis | 22.00u

Voorganger: ds. René Silvis

Organist: Rodyan van den Brink

Martinuscantorij

Paasontbijt voor alle leeftijden

5 april | 8.45 | 't Nut | 1^e Paasdag

Op 1^e Paasdag is er voor de dienst een gezamenlijk paasontbijt voor alle generaties. Volgens het inmiddels bekende concept: iedereen neemt iets te eten of drinken mee om te delen. Nemen jullie ook je eigen bord, beker en bestek mee? Fijn om elkaar te ontmoeten, wees welkom.

Omzien naar elkaar

Bloemen

De bloemen van zondag 15 maart gingen naar Jan Rossel met een groet uit de gemeente.

Blij bericht van geboorte

Op 7 maart is geboren Gideon Johannes Katsburg-Silvis, zoon van Caspar Silvis en Miriam Katsburg. Zij wonen in Duitsland maar staan bij onze gemeente ingeschreven. Wij feliciteren beide ouders en wensen hen Gods zegen toe. Ook willen wij natuurlijk de grootouders feliciteren: René en Gerda Silvis.

Geef-en-neemkist

De geef-en neemkist voorziet in een behoefte. Verschillende mensen nemen zo nu en dan een paar boodschapjes mee. Dank dat u er steeds iets inlegt! Als we allemaal elke week iets mee zouden nemen...

Herdenking V1-ramp

Vrijdag 27 maart 2026, 11.00 uur, herdenken we bij het monument op het Thateplantsoen dat op 28 maart 1945 een V1 neerkwam op de Molenbult. Hierbij kwamen 12 mensen om het

leven en werden 20 huizen vernield. Na afloop is er gelegenheid tot napraten bij een kop koffie etc. in De Eekschuur aan de Bonendaal. Nabestaanden en belangstellenden zijn hierbij van harte welkom. Vanuit onze gemeente is daar ds. René Silvis bij aanwezig.

Voor de agenda

Stilte

25 maart | Wijngaard | 20.00u

Natuurwandeling

28 maart | 9.00u | parkeerplaats

Huize de Voorst, 4-5 km.

Veilige kerk en vertrouwenspersonen

14 april | 20.00-22.00u, inloop 19.30u |

Martinuskerk

Avond over Stilte

25 maart | Wijngaard | 20.00u

Wat is stilte eigenlijk? Wat is haar diepste wezen? Wat doet ze met ons, wat zegt dat over haar en hoe verhoudt zich dat tot spiritualiteit? Op 25 maart organiseert BG&O een avond over stilte. We gaan stilte bespreken en ervaren. Willem Arie den Hertog is deze avond onze gastspreker. Hij is theoloog en filosoof en heeft aan de VU onderzoek gedaan naar stilte. Van harte welkom! Vrije gift na afloop

Natuurbeleefwandeling

28 maart | 9.00u | parkeerplaats Huize de Voorst

We gaan erop uit om de lente te horen, te zien, te ruiken, te proeven. Onderweg zijn er een aantal bezinningsmomenten. Ga je mee? Afstand: ongeveer 4-5 kilometer
Aanrader: wandelschoenen, water en versnapering. Opgave uiterlijk 27 maart bij Gerda Silvis-Andringa, 06-57281142, ds.gerdasilvis@gmail.com

Kerkapp en kerkbrief



Klik op de QR-code om de app te downloaden: Scipio app. Voor de kerkapp heb je een mailadres nodig. Krijg je de kerkbrief per mail, dan is dat in orde. Geef anders je mailadres door aan ledenadm@pknwarnsveld.nl.

Kopij voor de kerkbrief: voor woensdag 18.00u: kerkbrief@pknwarnsveld.nl. Aan- en afmelden voor de kerkbrief: ledenadm@pknwarnsveld.nl
Redactie: Ineke van Heerden en Marianne Mak

