

Pasen in de (eier)dop 2025  
Kindertriduum



# Voorbereiding

Welkom

Samen luisteren: 'Lichtje branden' - Suzan & Freek

## Bemoediging

Predikant      Wij hopen dat God ons helpt  
**Iedereen      Want Hij heeft álles gemaakt wat bestaat.**  
Predikant      God blijft altijd naar ons luisteren,  
**Iedereen      want Hij is altijd aanwezig.**

## Witte Donderdag

Waarover gaat dit eerste deel van de kerkdienst?

Vragen

kind              Waarom is deze avond zo anders  
                      dan alle andere avonden?  
predikant        Omdat we vanavond denken  
                      aan het vertrek uit Egypte,  
                      toen God, duizenden jaren geleden,  
                      joodse mensen hielp om te vluchten,  
                      en met hen mee ging naar een mooi land.  
                      Die avond hebben zij gewacht op God,  
                      totdat Hij liet weten dat ze konden gaan.  
**Iedereen        Wij vertrouwen op God dat Hij ook met ons meegaat  
                      door het donker naar het licht.**

kind              Waarom is deze avond  
                      zo anders dan alle andere avonden?  
predikant        Omdat we hopen dat er vrede komt,  
                      er nergens meer verdriet is,  
                      niemand honger of pijn heeft, mensen elkaar omhelzen  
                      en kinderen gewoon kunnen spelen.  
**Iedereen        Zo vertrouwen wij op God die ons helpt  
                      om te geloven in een wereld vol liefde.**

kind                    Waarom is deze avond  
                              zo anders dan alle andere avonden?

predikant            Omdat we denken aan de mensen  
                              rondom Jezus. Zij keken uit naar Gods wereld,  
                              waar het altijd fijn is. En ze vertrouwden op Jezus,  
                              die ze Messias noemden. Dat is iemand die mensen  
                              helpt namens God. Jezus gaf zijn vrienden brood en  
                              wijn, als voorproefje van Gods wereld.

**Iedereen            Zo vertrouwen wij op God die ons niet in de steek laat,  
                              en laat zien dat het leven sterker is dan de dood.**

### ***Het laatste avondmaal***

Verteller: Jezus wilde nog een keer samen met al zijn leerlingen eten om afscheid van hen te nemen. Zijn waren ook zijn vrienden.

Tijdens de maaltijd deelde Jezus brood en wijn en zei...

Jezus: Dit brood is mijn lichaam en deze wijn is mijn bloed. Blijf aan mij denken, elke keer als jullie samen eten. Op een dag zijn wij weer samen, in het koninkrijk van God. Dat is Gods droom: dat ooit iedereen samen zal delen en voor elkaar zal zorgen, van elkaar zal houden en samen zal lachen.

Vertellen: Na het eten zei Jezus...

Jezus: Ik denk dat dit de laatste keer is dat we bij elkaar zijn want er gaan erge dingen gebeuren. De leiders van het land zullen mij gevangennemen. Maar het erge is dat één van jullie mij zal verraden. Hij zal vertellen waar ik vannacht ben.

Leerling: Wie zou dat nou doen? Ik toch niet? Waarom zegt Jezus dit allemaal?

Verteller: De leerlingen wisten nog niet wat er ging gebeuren, behalve eentje: Judas. Hij was een leerling die ook aan tafel zat, maar hij wist dat hij Jezus zou verraden. Hij vond Jezus een opschepper.

Dat komt omdat er veel mensen waren die Jezus een koning noemde en Hem een goede leider vonden, maar daar waren anderen jaloers op zoals de Romeinen, veel priesters en Judas. De priesters zeiden tegen Judas: 'We geven je dertig zilveren munten, als jij zegt waar Jezus vannacht is. En als daar veel mensen zijn, moet je hem maar aanwijzen. Want in het donker kunnen we hem niet goed zien.' Judas had het geld aangenomen en zei: 'Vanavond ga ik met jullie naar de plaats waar Jezus is. En de man die ik een kus geef, is Jezus.'

### ***De olijftuin***

Verteller: Toen ze klaar waren met eten wilde Jezus naar de Olijfberg. Alle leerlingen gingen met hem mee, behalve Judas. Die zei dat hij wat anders te doen had. Op de olijftberg praatte Jezus met een van zijn leerlingen, Petrus.

Jezus: Jullie zullen vannacht zeggen dat jullie mij niet kennen

Leerling: Dat zal ik nooit doen! Nooit van m'n leven!

Jezus: Petrus, voordat de haan morgenochtend kraait, zul je drie keer zeggen dat je mij niet kent.

Verteller: Jezus vroeg daarna aan zijn leerlingen om wakker te blijven terwijl Hij gingen bidden. De leerlingen probeerden het maar telkens vielen ze in slaap. Jezus praat tijdens zijn gebed met God.

Jezus: God, mijn vader... Ik zou willen dat dit allemaal niet zou gebeuren. Maar het gaat niet om wat Ik wil maar om wat U wilt. Ik wil liever niet sterven, maar als U het wil moet het gebeuren.

Verteller: Daarna maakt Jezus zijn leerlingen wakker omdat Hij weet dat er iets gaat gebeuren.

Samen luisteren we: Tot het einde (Hercules)

## Tafelgebed

Predikant      God wij willen U bedanken, voor alle mooie Bijbelverhalen. Wij danken U voor Jezus, die bijzondere dingen deed. Die vrienden was met veel mensen en hen troostte als ze dat nodig hadden. Wanneer je Jezus zag, dan zei Hij: ik ben Gods Zoon. En telkens als je Jezus zag, leek het dus alsof God er ook was. Wij denken vanavond aan de laatste avond dat Jezus met zijn vrienden was en samen aan tafel zat. Hij zei toen: elke keer als jullie bij elkaar zijn en samen aan tafel zitten, dan moet je doen wat ik jullie net liet zien. Op die manier denken jullie dan aan mij als ik er straks niet meer ben. Want ik ben altijd bij jullie.

Predikant      We kunnen héél veel woorden bidden, maar er is één gebed waar alles in zit en dat Jezus de mensen zelf heeft geleerd. Laten we dat samen bidden:

**Onze Vader, die in de hemel is  
Wij kijken altijd naar U.  
Uw Koninkrijk komt.  
U kiest wat er gebeurt  
in de hemel én op aarde.  
Geef ons iedere dag het eten dat we nodig hebben  
En vergeef ons wat wij verkeerd deden,  
zoals wij dat ook bij andere mensen doen.  
Zorg dat wij niet verdwalen  
en bescherm ons tegen het kwaad.  
Want van U is het Koninkrijk  
en de kracht en de heerlijkheid  
tot in eeuwigheid, amen.**

Predikant      Laten we samen het brood eten en het druivensap drinken! Maar voordat we dat doen,

laten we elkaar eerst de hand geven, elkaar de liefde van God en de vrede van Jezus toewensen, want alleen als we het goed hebben met elkaar, kunnen we samen fijn aan tafel zitten.

Predikant      Ik wens jullie de liefde van God en de vrede van Jezus!  
**Iedereen      Wij wensen dat ook voor jou!**  
Predikant      Laten we samen zingen!

Samen zingen we: lied 388 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel'

*We pakken van de schaal een stukje brood en geven het dan door aan de volgende. Daarna pakken we allemaal onze beker met druivensap en drinken die op*

We ruimen de tafel op

### ***Het verraad***

Verteller: Opeens kwamen er soldaten met zwaarden en stokken. Judas was er ook bij en hij gaf Jezus een kus. Toen wisten de soldaten wie Jezus was. Jezus zegt tegen de soldaten...

Jezus: Jullie komen me gevangennemen, alsof ik een misdadiger ben! Ik ben zo vaak in de tempel geweest. Toen hebben jullie me niet gevangengenomen. Maar dit is de dag dat ik moet sterven.

Verteller: De soldaten pakken Jezus stevig vast en nemen hem mee. Alle leerlingen vluchten.

*We vertrekken naar het stiltecentrum,  
terwijl het licht in de kerk bijna uitgaat*

## Goede Vrijdag

Waarover gaat dit tweede deel van de kerkdienst?

## ***De veroordeling***

Verteller: De soldaten brengen Jezus naar de leiders van de tempel. En daarna naar de Romein Pilatus, de baas van het land. De mensen in de tempel zeggen dingen over Jezus die niet waar zijn...

Mensen in de tempel: Hij wil koning van het land worden! Hij wil de tempel kapot maken! Hij zegt dat Hij de Zoon van God is! Dat mag je toch niet zomaar zeggen!?

Verteller: Buiten het paleis roepen mensen: 'Aan het kruis met Hem! Maak Hem dood!' Pilatus deed wat de mensen willen en zei dat de soldaten Jezus moesten slaan. Ze sloegen hem met een touw en lachten Hem uit. Ze deden alsof hij koning was: ze zetten een kroon met allemaal prikkels op zijn hoofd en deden hem een rode mantel aan. Toen moest hij een zwaar houten kruis naar een heuvel buiten de stad dragen. Hij zou doodgaan. Toen Judas dat zag, had hij spijt van wat hij had gedaan. Hij ging naar de priesters en gaf al het zilvergeld terug. Huilend zei hij: 'Zonder Jezus wil ik niet leven.'

We luisteren: 'Verder gaan' (Disneyfilm Vaiana 2)

## ***De kruisiging***

Verteller: Op een plek buiten de stad wordt Jezus aan een kruis gehangen. Er hangt een bordje boven zijn hoofd waarop staat: Koning van de Joden. Naast Hem worden twee misdadigers gekruisigd. Één van de twee lacht Jezus uit en zegt...

Misdadiger: Jij bent toch de Zoon van God? Nou, red jezelf dan. En ons ook!

Verteller: Maar de andere misdadiger vraagt iets heel anders...

Misdadiger: Jezus, zult U in de hemel aan mij denken?

Jezus: Ja, vandaag kom jij samen met Mij in het koninkrijk van God.

Verteller: Maria en nog een paar vrouwen huilden. Ze bleven bij hem tot het eind. Toen bad Jezus nog één keer voordat hij stierf:

Jezus: Vader, vergeef het hun. Ze begrijpen Uw droom niet.

Verteller: De vrijdagochtend dat Jezus aan het kruis werd gehangen, zongen de vogels niet en er kraaiden geen hanen. Ook de koeien, paarden en schapen hoorde je niet. Het was doodstil. Geen blad aan de boom bewoog. Toen werd het helemaal donker. De aarde beefde en de rotsen scheurden toen Jezus stierf. Een paar uur later namen ze de dode Jezus mee, legden Hem in een graf in de rots en rolden er een grote steen voor.

We luisteren naar: 'De diepte' (S10)

*We vertrekken naar het koor van de kerk, waar het helemaal donker is*

## Paasnacht

Verteller: Tijdens de nacht voor Pasen wachten we op het licht van Pasen. Met Pasen is het feest, want 's ochtends ontdekten de leerlingen van Jezus, met de vrouwen als allereerste, dat Jezus die nacht was opgestaan uit de dood. Deze nacht staat Jezus op en ook al is het nog geen Pasen en hoewel het nog donker is, schijnt er al een klein lichtje, dat steeds groter wordt.

We luisteren samen: 'Taizé – 'Surrexit Dominus vere'

*Ondertussen wordt de nieuwe brandende Paaskaars binnengedragen*

We zingen samen: lied 421 'Vrede voor jou'

We luisteren vanaf het grote orgel naar: psalm 150 – Toon Hagen

*We mogen kijken bij het grote orgel boven, of lopen met onze brandende kaars naar buiten*