

KerkZIN

**Kerkblad van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen,
de Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
en de Protestantse Gemeente Zutphen**



Het leven vieren

**Mei/juni 2024
Jaargang 7, nummer 3**

Pag 4
Een twijgje

Pag 6
Interview met
Gerard Achterstraat

Pag 32
Gezamenlijke diensten Warnsveld
en Zutphen op 9 mei en 2 juni

Pag 16, 17 & 29
Vieren

Pag 28, column
"Een veilige kerk"

Voorblad 1 * Inhoudsopgave 2 * Redactioneel 3 * Expositie 8 * In Memoriam 9, 18 & 19 *
BG&O 10 * Korte berichten 11 & 27 * Jong 12 * Diaconie 14 * PG Warnsveld/ Leesten 20 *
PG Zutphen 22 * ELG Zutphen 24 * Colleges van Kerkrentmeesters 26 * Contactgegevens 30 *

KerkZIN is het gezamenlijke kerkblad van de Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten, de Protestantse Gemeente Zutphen en de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen, dat uitgegeven wordt onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke kerkenraden.

Kopij voor het nummer van juli-augustus uiterlijk zondag 9 juni, aanleveren bij kerkblad@pknwarnsveld.nl, kerkblad@pknzutphen.nl of door het vullen van de aan u/jou toegewezen pagina's.
De verspreiding vindt plaats vanaf 25 juni.

Eindredactie:

dhr. Klaas Jellema, tel. 52 24 55;
mevr. José Kreijenbroek, tel. 51 44 42;
mevr. Jeannette van der Meulen;
mevr. Jeanet Sips.

e-mail: kerkblad@pknwarnsveld.nl of
kerkblad@pknzutphen.nl

Foto voorzijde: eigen foto.

Van de redactie

In deze KerkZIN beleven we met elkaar de periode van Hemelvaart en Pinksteren. Dat betekent, dat we in het voorjaar zijn aanbeland. Het weer schommelt alle kanten op: er waren al mooie dagen, en er viel (veel) regen.

Zo richting de zomer worden kerkelijke activiteiten afgerond en sluiten we, waar dat kan, aan bij activiteiten van de Gemeente Zutphen.

Als voorbeeld ZutphenPride, op 8 juni. In deze editie leest u er meer over.

Dit nummer behelst de maanden mei en juni. Ook het volgende nummer is een dubbel-nummer, voor juli en augustus.

Wij wensen u een mooi voorjaar toe.

De redactie

Klaas Jellema

Jeanet Sips

Jeannette van der Meulen

José Kreijenbroek



"Een twijgje"

Het is volop lentetijd. Een tijd van stekken en planten, van wortelkluiten scheuren om mooie nieuwe planten te verkrijgen. Een tijd van snoeien ook, want goed snoeien doet bloeien. De struiken en heggen zijn nog niet vol in blad, maar een waas van groen is al te zien. Een prachtig en beloftevol seizoen is dit!

De profeet Ezechiël gebruikt beelden die goed passen bij deze tijd van het jaar. In hoofdstuk 17 vertelt hij over een zaailing die door een grote adelaar wordt geplant. De zaailing kreeg een goede plek om te groeien en werd een prachtige wijnstok.

Maar op een dag kwam er een andere grote adelaar. En de wijnstok vond deze adelaar zo mooi, dat hij zijn takken uitstreekte naar de adelaar. De wijnstok wilde water, niet van de aarde waarin hij stond, maar van de adelaar. Wat zal er gebeuren met die wijnstok, die zich zo ver uitrekt? Zullen zijn wortels niet van de grond loskomen, zodat hij verdort?

Deze gelijkenis wil vertellen dat mensen niet moeten doen als die wijnstok. Blijf met je voeten in de aarde en drink het water van Gods woorden dat leven geeft. Geef je hart toch niet aan wie macht hebben of er prachtig uitzien en strek je handen niet naar hen uit. Al hun macht en fraaie uiterlijkheden gaan ook weer voorbij.





Ezechiël vertelt vlak daarna nog een gelijkenis, over God die een teer twijgje van een cederboom neemt en die plant op een hoge berg. Dat kleine tere twijgje zal uitgroeien tot een mooie stevige boom, die schaduw geeft en waarin vele vogels wonen.

Wanneer Ezechiël preekt zijn de leiders en de koning van Israël naar de stad Babel gevoerd. En er wordt veel nagedacht over de ellende – letterlijk ‘het uit je land zijn’ – waar het volk in terecht is gekomen. Het beeld van het geplante twijgje is een teken van hoop dat God het volk Israël niet in de steek laat.

Zoals in de lente heel de natuur weer tot leven komt, zo maakt God een nieuw begin. Zoals Christus niet in het graf bleef maar werd opgewekt, zo maakt God een nieuw begin. Zoals mensen worden bemoedigd, aangespoord, verontrust, aanstekelijk worden gemaakt door de heilige Geest, zo maakt God een nieuw begin.

Laten wijzelf mogen zijn als een twijgje door Gods hand geplant. Aan het water van zijn levenswoorden geplant zullen we groeien en bloeien, vruchten dragen en ruimte geven in ons leven voor allerlei mensen, al zijn het misschien soms rare vogels.

Gezegende tijd voor en na Pinksteren toegewenst.

Ds. René Silvis

Gerard Achterstraat

"Boom aan de Bron"

Een bron kan meerdere betekenissen hebben. Een plaats waar water uit de grond komt, maar ook waar men informatie vandaan haalt. Als het over bomen gaat is Gerard Achterstraat de juiste bron om daar enthousiast en vakkundig over te vertellen.

Gerard groeide op in Brummen, vanaf 1977 is Warnsveld zijn woonplaats. Hij heeft één dochter, een kleinzoon van 10 jaar en een 7 jarige kleindochter.

Zijn vader was eerst boer met een kleine boerderij, later werd hij buschauffeur.

Nadat Gerard de militaire dienst kon verlaten, ging zijn voorkeur uit naar werkzaamheden in de buitenlucht, de landbouw zou mooi zijn.

Zijn opleiding bij de Middelbare Land- en Tuinbouwschool in Zutphen gaf hem die mogelijkheid. Uiteindelijk werd hij toch liever hovenier, daarmee was Gerard in het hele land welkom. Zo werkte hij 34 jaar bij de organisatie 'Het Gelders Landschap en Kasteelen' als beheerder van de parken rond Kasteel Rosendaal bij Rozendaal, in Velp bij Landgoed Biljoen en in Arnhem bij Huis Zypendaal.



Zonder bomen zou het leven van mens en dier onmogelijk zijn, want bomen nemen CO2 op en geven zuurstof af. Daarom zouden er op veel plaatsen meer bomen moeten komen. Voor elk mens zijn er 7 á 8 nodig om voldoende zuurstof te leveren. Tevens geven ze zomers verkoeling, zijn belangrijk voor o.m. insecten, rupsen, vogels en ze verfraaien het landschap.

*Bomen worden net als de kerktoeren
soms gezien als verbinding tussen
hemel en aarde, als teken van hoop
en van nieuw leven.*

In de Bijbel komen we op 144 plekken een boom of bomen tegen. Te beginnen in het paradijs, bij Adam en Eva met de boom 'Kennis van goed en kwaad'.

Gerard wijst ook naar Noach die zijn schip niet had kunnen bouwen als er geen hout was. Bomen worden net als de kerktoeren soms gezien als verbinding tussen hemel en aarde, als teken van hoop en van nieuw leven. Vroeger waren er ook heilige bomen, Kroes-bomen waarbij rechtgesproken werd.

Het woord vruchtbomen past volgens de hovenier bij elke boom, elke soort draagt zijn eigen vruchten anders kan hij niet voortbestaan. Wij kunnen genieten van meerdere soorten vruchten, van de fruitbomen. Helaas zijn die wel vaak bespoten met bestrijdingsmiddelen om ze gezond, eetbaar en smakelijk te houden. Zonder die behandeling zullen ze verrotten of beschadigd afvallen.

We zijn op weg naar Pinksteren, het feest van de Heilige Geest. In de brief van Paulus (Galaten 5:22) gaat het over de vrucht van de Geest, over liefde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing.

Mensen kunnen ook op die manier vruchtbaar zijn in de samenleving, als zij de medemens aandacht geven. Bijvoorbeeld: Gerard is behulpzaam als medebeheerder van dierenweide 't Spiker. In Eefde helpt hij bij de Pasmaan manege voor volwassenen en kinderen met een beperking, zij krijgen daar lessen. Er zijn 13 paarden die gevoerd en verzorgd moeten worden, evenals het hooi en de stallen.

Gerard voelt zich thuis bij de vereniging 'Groei & Bloei' voor mensen die van groen, bloemen, planten en tuinieren houden. Hij is als bestuurslid mede verantwoordelijk voor de excursies e.d.

Zijn hobby is bijna vanzelfsprekend: wandelen in het bos.

Op 22 mei kunt u met Gerard meelopen, dan houdt hij in Warnsveld een wandeltocht, die start om 19.00 uur op de hoek van Het Spangoor / Het Buitink in de wijk Overkamp in Warnsveld. U zult zeker allerlei aparte bomen zien. Onderdeel van de wandeling is een mini-arboretum.

Leuk om te weten: in de Overtuin, tegenover de Martinuskerk staat de oudste **Sophoraboom** van Nederland, ook wel honingboom genoemd. Maar Gerards favoriete boom is toch wel de eik, waarmee hij zich het meest verwant voelt.

Gerard Achterstraat roept ons allen op: "Mensen wees bewust van het feit, dat je in je eigen tuin altijd een boom moet plaatsen. Als bron, voor schaduw, meer vogels, voor zuurstof en afname van CO2. Voor elke tuin bestaat wel een geschikte sierlijke boom, ook voor een kleine tuin".

Janny Herrebrugh



Expositie ingekleurd tijdens open kerk

Vanaf 18 juni tot en met Open Monumentendag op 8 september is de Martinuskerk van dinsdag tot en met zaterdag opengesteld. Tussen 10.30 en 16.30 uur zijn bezoekers van harte welkom.

In de open kerk wordt de expositie 'ingekleurd' georganiseerd. Daarin worden zeldzame 19e-eeuwse chromolithografieprenten getoond.

Door conservator Wouter Derksen zijn de prenten gevonden in een Bijbel die in 1893 geschonken werd aan de grootouders van de huidige eigenaresse.

De tekstbladen uit de Bijbel zijn inmiddels vergaan. De prenten, die op speciaal papier waren gedrukt, zijn goed bewaard gebleven. Op de prenten worden illustraties bij de verhalen getoond.

Chromolithografie of meerkleuren-lithografie is een grafische kunstvorm om kleurenprenten te drukken. De techniek werd in 1837 ontwikkeld op basis van de lithografie voor drukwerk met één kleur.

Hoe spreken de prenten in 2024 tot ons? Is ons beeld bij de verhalen ingekleurd of kunnen de illustraties ons verrassen?



Antonia Johanna Valkeman-Kalfsterman

4 september 1932 - 18 maart 2024

Tot het laatst toe was ze bezig met de mensen om haar heen en maakte ze nog plannen om haar kleinkinderen te bezoeken. Dat was Toos Valkeman ten voeten uit.

Haar woning op het Geweldigershoek was met zorg uitgekozen, want het was vlakbij het station. Zo kon ze nog heel lang op stap.

Toos verbond zich met alle mensen om haar heen, zowel haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen als ook leden van onze gemeente. Ze bezocht veel leeskringen waar zij met anderen over het geloof sprak en bezocht ook de kerkdiensten. Juist het gegeven bij een gemeenschap te horen sprak haar daarin aan.

Maar ook vond ze het fijn om haar nieuwsgierigheid en onderzoekende geest te scherpen. Ze nam niet zomaar alles wat gezegd werd voor lief en las veel om zo zelf een mening te vormen.

In haar Bijbel vonden we veel knipsels van teksten die haar aanspraken, zoals de Desiderata, maar ook orden van dienst en meditaties uit het kerkblad. Wat deze teksten met elkaar gemeen hadden, was het feit dat geloven een weg van zoeken is, maar wel vanuit een basishouding: dat je geborgen bent in Gods hand. Daarom klonk naast de Desiderata ook Psalm 139 op haar uitvaart in de dorpskerk in Almen.

Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn

Marietje Meijer

13 april 1925 - 7 februari 2024

Op 12 februari jl. namen we afscheid van Marietje Meijer in de Barchkerk in Barchem. Een belangrijke plek in haar leven, hier werd haar huwelijk met Jan ingezegend en hun dochter Marjan was ook hier gedoopt. "Wie goed doet, goed ontmoet". Dit was de lijfspreuk van Marietje.

Maar ze hield het niet alleen bij woorden, ze deed het ook. Goed doen, zorgen voor mensen in de bejaardenzorg, zorgen voor familie en vrienden, maar ze heeft zich ook lange tijd ingezet als vrijwilliger.

Goed doen en schik maken tot op het laatst van haar leven.

Zelfs in het Spijk waar ze de laatste maanden van haar leven woonde, hielp ze waar ze kon en was het samen zingen met Johan een hoogtepunt in de week.

Toen Marietje werd geboren op 13 april 1925 had men niet kunnen denken dat ze zo oud zou worden. Ze was als baby zeer klein en iel en eigenlijk had men destijds niet het

vertrouwen dat het goed zou komen met haar.

Maar tijdens haar leven werd Marietje steeds sterker en gezonder. Ze heeft veel gereisd en veel van de wereld gezien en ze had een enorme levenslust. Zij putte kracht uit haar geloof.

Prediker schrijft dat er voor alles een tijd is. Er is ook een tijd om te werken en een tijd om te genieten. En ook dat genieten is een gave van God. Dat heeft Marietje in ieder geval gedaan.

Ze zorgde zelf ook voor veel gezelligheid. Elke verjaardag werd gevierd. Genieten dat kon Marietje ook, omdat ze vertrouwde op de regel uit psalm 121. De tekst die zij meekreeg bij de inzegening van haar huwelijk met Jan en die ook altijd in haar huis heeft gehangen. *De Here zal uw uitgang en uw ingang bewaren van nu aan tot in eeuwigheid.*

In dit vertrouwen is Marietje op 7 februari jl. rustig van ons heengegaan. Moge zij rusten in vrede.

Regina van Veen

Activiteiten in Warnsveld en Zutphen

3 mei	Martinusborrel 20.00 uur	Martinuskerk
8 mei	Bijbelen met Gerard van der Brug 16.00 uur	De Wijngaard
22 mei	Bijbelen met Gerard van der Brug 16.00 uur	De Wijngaard
22 mei	Bomenwandeling met Gerard Achterstraat 19.00 uur (zie elders in dit nummer)	Buitenlocatie
2 juni	Gezamenlijk buitendienst m.m.v. Lieke Weima van Christian Climate Action buitenlocatie - Laatste onderdeel van het thema ' Klimaat en duurzaamheid '	
7 juni	Martinusborrel - 20.00 uur	Martinuskerk
12 en 24 juni	Bijbelen met Gerard van der Brug 16.00 uur	De Wijngaard
15 juni	Pelgrimswandeling 7-10 km 9.00 – 12.30 uur	Start bij wisselende locaties
23 juni	Ontbijten in de Martinuskerk, inloop 8.30-8.45	Martinuskerk

Ontbijten in de Martinuskerk

Na het daverende succes van de eerste keer 'ontbijten in de Martinus', organiseren we op **23 juni** weer een ontbijt. Voorafgaand aan de Overstapdienst is er ruimte voor een informele ontmoeting en een (heerlijk!) ontbijt.

Het is fijn als je iets mee wilt nemen dat we kunnen delen. Wij zorgen voor mueslibrood, koffie, thee, sinaasappelsap en appelsap.

De inloop is tussen 8.30 en 8.45 uur. Neem je bord, beker en bestek mee?

We verheugen ons op jullie komst en hopen op veel enthousiaste ontbijt-gegadigden!

Arjan, Gerry, Janke en Lieke



Kerkdiensten beluisteren tijdens het wandelen

In de week voor Pasen kon ik om allerlei redenen niet naar de kerkdiensten. Ik vond het wel heel jammer om al deze diensten niet mee te kunnen maken, maar had ook geen zin om urenlang thuis achter mijn laptop kerkdienstgemist.nl te bekijken.



Mijn zus wees me er ooit op dat je kerkdiensten ook op je telefoon kunt downloaden en dan tijdens het wandelen of hardlopen kunt beluisteren. Dat heb ik dit jaar gedaan.

*Kerkdienst
luisteren op
je oortjes of
koptelefoon*

Op Kerkdienstgemist.nl zocht ik dan thuis (terwijl ik op de Wifi zit) op mijn telefoon onze kerk in Warnsveld op en de dienst die ik gemist had. Ik klik op de betreffende dienst. Daaronder komt dan te staan: Audio, Download en Delen. Ik klik dan op Download. Het is daarna even zoeken op je telefoon waar de dienst dan opgeslagen wordt. Bij mij komt 'ie tussen mijn foto's.

Tijdens mijn ochtend-rondjes joggen beluisterde ik de diensten en verwijderde ze daarna weer van mijn telefoon.

Misschien een idee om ook eens te doen als je/u een dienst gemist hebt?

Marjan Kruik

Deelnemers gezocht voor de werkgroep Groene Kerk

Zowel Zutphen als Warnsveld hebben jaren geleden al het stempel Groene Kerk aangevraagd en gekregen.

Als je Groene Kerk wilt zijn dan zeg je toe dat je elk jaar iets gaat proberen te doen om je kerk groener te maken. In Zutphen is er al een aantal jaren geen diaken duurzaamheid meer. In Warnsveld ben ik sinds januari 2020 taakdrager duurzaamheid. Ik zou graag een werkgroep Groene Kerk oprichten met mensen die dit samen met mij vorm willen geven voor zowel Warnsveld als Zutphen.

Die samen met mij willen kijken welke sprekers we gaan uitnodigen in het komende jaar en die ook samen met mij willen kijken naar het inkoopbeleid van onze kerken. Kortom: Mensen die samen met mij willen nadenken over hoe we Groene Kerk willen zijn en wat we daarvoor kunnen gaan doen. Laat me weten als je mee wilt doen. Spreek me aan als je me ziet of mail me via diaconie@pknwarnsveld.nl.

Marjan Kruik



In en om de Eekschuur

Op weg naar Pinksteren

Pasen ligt achter ons en zijn op weg naar Pinksteren. Via de Kindernevendienstmail houden we jullie op de hoogte:
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl

OVERSTAPDIENST

Het duurt nog even, maar aan tegen de zomer hebben we onze jaarlijkse Overstapdienst, waarbij de Kindernevendienst afscheid neemt van de kinderen, die nu in groep 8 zitten. Zij gaan de Kindernevendienst verlaten en maken de overstap naar de KIC (Kids In Church).

Zit jij nu in groep 8, meld je dan alvast aan, via
kindernevendienst@pknwarnsveld.nl

Namens de leiding van de
 kindernevendienst Martinuskerk,

Karen Stronks



JONGEREN WARNSVELD - ZUTPHEN

De Warnsveldse en Zutphense werken bij hun activiteiten graag samen. ESV (Een Stap Verder) en KIC (Kids In Church) hebben diverse gezamenlijke activiteiten. Bijvoorbeeld gluren bij de burens, kerstdiner, paas challenge, uitsmijter, etc.

Samen zoeken zij naar nieuwe wegen en zo hebben ze, bijvoorbeeld, in maart een ESV en KIC activiteit gehouden bij Kings and Queens naast het station. Met 25 personen is daar gebowld, gepoold, en gedart. Er was een prijsje voor de all-over-winnaar en - soms belangrijker - een troostprijs.

Een schot in de roos!

Jeugdwerk Zutphen

Een Stap Verder

Niet altijd even zichtbaar beweegt ESV zich vooruit binnen onze gemeente. De behoeften van de mens en vooral de jeugd verandert. Dat vraagt van ons ook aanpassingen.

Zo staken wij altijd een groene, een rode en een witte kaars aan bij aanvang van de ESV meetings om belevenissen uit ons leven te delen en er het licht voor aan te steken. We merkten dat via deze vorm steeds minder gedeeld ging worden en toen heeft Ginny er de "smarties-methode" voor in de plaats gebracht.

Iedere smartie staat centraal voor een eigen beleving. Wie iets gedeeld heeft, kan een smartie van die kleur pakken. Zo blijkt met een kleine aanpassing weer iets moois bereikt te worden.



Oproep voor twintigers

De jeugdraad is benieuwd hoe jullie de kerk ervaren en wat jullie verwachtingen zijn van de kerk. Dat willen we doen aan de hand van het boek 'Bottom Up kerk' van Tabitha van Krimpen. Dat uitwisselen kan op vele manieren, bijvoorbeeld via de mail of WhatsApp, afgewisseld met een gesprek op een moment dat de meesten van jullie kunnen.

Het boek kan je gratis verkrijgen bij de organisatie. Lijkt het je leuk? Meld je dan aan bij Nico Visser:

annekenico.visser@gmail.com;

06 24 74 11 72

Durf jij de jeugdraad aan? We zoeken nieuwe leden!

Sinds twee jaar doet de jeugdraad mee in onze kerk. De raad houdt zich bezig met de jeugd en jongeren en dan met name met de toekomst van het jeugdwerk in de kerk en met, heel concreet, het organiseren van een aantal activiteiten. Vanwege het vertrek van enkele leden, zoeken we nieuwe leden. Draag je de jeugd in de kerk een warm hart toe? Wil je graag meedenken, meepraten en vooral ook meedoen in het jeugdwerk? Neem dan contact op met de jeugdraad, via Ginny van der Zee (voorzitter), tel. 06 – 50 49 15 16 of gc.schoppers@gmail.com.

Ook zoeken we **iemand voor de PR**. Heb jij communicatietalent, vind je het schrijven van korte teksten leuk en wil je iets voor het jeugdwerk betekenen? Neem dan ook contact op!

P.S. Goed om te weten: we vergaderen 1,5 uur (om de 10 weken) en we organiseren of helpen bij ongeveer 6 activiteiten per jaar.

De komende activiteiten:

29 mei - Geloven met plezier

gespreksgroep jonge ouders, 20:00 uur

26 mei - Kliederkerk, voor jong en oud

Niet in de Wijngaard maar in en om de kerk van Spankeren (in samenwerking met PG Dieren): 15:00-17:30

30 juni - Kerk op Schoot

Walburgiskerk 11:45

BEZOEK AAN DE P.I. OP WITTE DONDERDAG

Al jaren gaat er met Pasen een bloemengroet namens de gezamenlijke kerken van Warnsveld en Zutphen naar verslaafden en gevangenen.

Dit jaar hebben we dit gelukkig ook weer kunnen doen. Het was wat lastiger omdat alle vrijwilligers die dit de laatste jaren deden waren gestopt om verschillende redenen. Samen met Caritas hebben we dit opgepakt en gelukkig was er een verslag hoe alles was geregeld in 2023.

Op de ochtend van Witte Donderdag hebben we plantenbakken gebracht voor de gezamenlijke huiskamers van de Piet Roordaan Henriëtte Hartsenklinieken. Daar geven we de bakjes af met een kaartje want daar hebben we geen persoonlijk contact.



Rond 12.00 uur waren we met 4 vrijwilligers en onze planten bij de gevangenis. Nadat alle formaliteiten waren geregeld hebben we de plantjes kunnen uitdelen. De geestelijk verzorger had ons ook uitgenodigd om de witte donderdag viering mee te maken waar we natuurlijk gehoor aan hebben gegeven.

Het was een mooie en bijzondere dag. Deze traditie willen we graag voortzetten en hopelijk kunnen we een groepje van mensen vormen die deze actie jaarlijks wil organiseren.

VAKANTIETAS VOOR DE VOEDSELBANK



Deze maand gaan we aan de slag om de Vakantietas weer te organiseren. Een aandachtige lezer weet dat we bij de start van de zomervakantie in juli 2023 bij de Voedselbank ongeveer 90 tassen hebben bezorgd met attenties voor kinderen van ouders die ondersteund worden door de voedselbank.

Dit werd zeer op prijs gesteld en we gaan samen met Warnsveld deze actie weer uitvoeren.

Ideeën over waar je kinderen blij mee maakt en helpende handen zijn zeer welkom.

Koffie drinken bij gemeenteleden

PG Zutphen

Er zijn gemeenteleden die de kerkdienst niet meer fysiek kunnen bijwonen, maar wel meebelevan via o.a. de Kerkradio.

Ze missen na afloop het koffiedrinken.

Wilt u na afloop van de dienst koffiebezoek thuis, laat het dan weten aan: Taco Bais, telefoonnummer 06 39 50 11 61.



KiA Collectes PG Zutphen

5 mei:

Mensen uit Oekraïne hebben hulp nodig

Zolang de oorlog doorgaat, blijven miljoenen mensen afhankelijk van hulp. Miljoenen mensen zijn ontheemd in Oekraïne en ruim 14,6 miljoen mensen zijn afhankelijk van hulp. De buurlanden vangen miljoenen vluchtelingen uit Oekraïne op. Ook zij zijn afhankelijk van hulp om te overleven.

Hoe helpt UNHCR?

UNHCR-medewerkers in Oekraïne zijn ter plaatse om hulp te bieden als het veilig genoeg is en zij toegang hebben tot mensen in nood. In het afgelopen jaar is humanitaire hulp opgeschaald om meer kwetsbare mensen te bereiken.

In Oekraïne zorgt UNHCR voor cash hulp zodat mensen op een waardige manier voor zichzelf kunnen zorgen. Ook worden er noodhulpgoederen uitgedeeld zoals dekens, slaapmatjes en reparatiekits om het onderkomen te verstevigen.

19 mei - Pinksteren

Bangladesh

In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeentebouw.

Om te zorgen dat de dorpsgemeenten vitale gemeenten kunnen zijn, ondersteunt de baptistenkerk vijftien dorpskerken met het programma voor gemeentebouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat.

Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.



Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl

Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube, zoeken op protestantse gemeente Zutphen

Zondag 5 mei

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis
 10.00 u. Walburgis: ds. H. van Es
 10.15 u. Lutherse kerk: ds. L. Vos

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk: Noodhulp wereldwijd
 Walburgis: Kia noodhulp Oekraïne
 Lutherse kerk: Orgelfonds

Donderdag 9 mei; Hemelvaartsdag

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis en
 ds. I. Pijpers

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk: Algemeen

Zondag 12 mei

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude
 10.00 u. Walburgis: ds. D. van Alphen
 10.15 u. Lutherse kerk: ds. F. Wiersma

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk: St. Bantu Anak Anak
 Walburgis: Algemeen
 Lutherse kerk: Opvang daklozen Arnhem

Zondag 19 mei; Pinksteren

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis; S&T
 10.00 u. Walburgis: ds. I. Pijpers; HA
 10.15 u. Lutherse kerk: ds. P. Crom; HA

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk: Kinderen van de Voedselbank
 Walburgis: Kia zending Bangladesh
 Lutherse kerk: Kia zending

Zondag 26 mei

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude
 10.00 u. Walburgis: bevestiging
 ambtsdragers; ds. I. Pijpers
 10.15 u. Lutherse kerk: ds. H. Uytenbogaardt

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk: Schuldhulpmaatje
 Walburgis: Algemeen
 Lutherse kerk: Voedselbank Zutphen

Zondag 2 juni

10.00 u. Buitendienst Warnsveld en Zutphen
 Theetuin Vierakker ds. L. Weima
 10.15 u. Lutherse kerk: ds. L. Vos
 16.00 uur Walburgis: Koorvespers;
 ds. I. Pijpers

Bestemming diaconale collecten:

Buitendienst: Diaconaal werk
 plaatselijk
 Lutherse kerk: SLOA

Kerkdiensten

U kunt de kerkdiensten ook volgen via:

Martinuskerk: Kerkdienstgemist.nl

Walburgis en de Wijngaard: Kerkomroep.nl of youtube zoeken op protestantse gemeente Zutphen

Zondag 9 juni

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis

10.00 u. Walburgis: [dhr. J.W. Hengeveld](#)

10.15 u. Lutherse kerk: ds. C. Huisman

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk: Kerk en Vluchteling

Walburgis: [Algemeen](#)

Lutherse kerk: Diaconie

Zondag 16 juni

10.00 u. Martinuskerk: ds. R. Silvis

10.00 u. Walburgis: [dhr. J.W. Hengeveld](#)

10.15 u. Lutherse kerk: ds. I. Pijpers

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk: World Servants

Walburgis: [Algemeen](#)

Lutherse kerk: Onderhoudsfonds

Zondag 23 juni

10.00 u. Martinuskerk: Overstapdienst;
ds. S. van der Woude

10.00 u. Walburgis; [ds. I. Pijpers](#)

10.15 u. Lutherse kerk: ds. D. Bohlken

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk: (Wereld)vluchtelingendag

Walburgis: [Werkgroep Kerk en Vluchteling](#)

Lutherse kerk: Lutherstichting

Zondag 30 juni

10.00 u. Martinuskerk: ds. J. Kool

10.00 u. Walburgis: [ds. I. Pijpers; HA](#)

10.15 u. Lutherse kerk: ds. H. Uytenbogaardt; HA

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk: Schuldhulpmaatje

Walburgis: [Actie vakantietas](#)

Lutherse kerk: Kia werelddiaconaat

Zondag 7 juli

10.00 u. Martinuskerk: ds. S. van der Woude

10.00 u. Walburgis: [ds. R. den Hertog](#)

10.15 u. Lutherse kerk: ds. N. Pronk

16.00 u. Walburgis: [Orgelverspers;](#)
[ds. M. Bassa](#)

Bestemming diaconale collecten:

Martinuskerk: Noodhulp wereldwijd

Walburgis: [Algemeen](#)

Lutherse kerk: Kia binnenlandsdiaconaat

Vervolg blz. 29

Gerda Johanna Claudine Boot – Glerum 20 april 1932 – 6 maart 2024

Op 6 maart overleed Gerda Boot in de leeftijd van 92 jaar. Ze groeide op in Warmond en Den Haag. Het werk van haar man Dick bracht hen naar het oosten van het land. Gerda was een sociaal betrokken mens: niet zo vroom in woorden, maar vooral in aandacht en zorgzaamheid. Zo droeg zij een lichtend Paasgeloof uit, vooral door te doen. In onze kerk heeft ze onder andere bijgedragen aan het maken van een wijkindeling en het werken met contactpersonen.

Gerda en Dick kregen 5 kinderen, waarvan er een helaas al snel overleed. En 9 kleinkinderen en 8 achterkleinkinderen van wie en met wie zij heel erg genoot. De dagen eropuit en het samen eten zijn

bijna spreekwoordelijk geworden. Lang woonden zij aan de Rhienderinklaan. In 2018 overleed haar man Dick. En niet lang daarna verhuisde Gerda naar een aanleunwoning bij Den Bouw. Tot aan haar dood bleef zij haar eigenheid en eigenzinnigheid behouden.

De dankdienst voor haar leven vond plaats op woensdag 13 maart, waarna zij in familiekring is begraven bij haar man en dochtertje Ines. Haar gedachtenis zij tot zegen. Dat zij rusten mag in vrede en dat haar kinderen en kleinkinderen troost mogen ervaren in hun gemis.

ds René Silvis

Johanna Wilhelmina (Annie) Jansen Venneboer-Brummelman 15 september 1929 - 19 maart 2024

Op zaterdag 2 maart overleed Annie Jansen Venneboer op de leeftijd van 94 jaar. Zij woonde sinds 2 jaar met haar man Jan in de Lunette. Annie werd in 1929 geboren in Hengelo (Gld) en leerde op de MULO in Zutphen haar latere man Jan kennen die uit Wichmond kwam. Na haar schooltijd gaat ze werken bij de fa. Koppel in de Laarstraat, een groothandel in chemische producten en daar blijft ze 10 jaar op de administratie. In die jaren gaat Jan naar Nederlands Indië en na zijn terugkeer volgt een lange verkeringsperiode waarna ze in 1955 trouwen. Ze krijgen een dochter, Hilda, en daarna de zonen Dick, Rene, Jan Carel en Ruud. Vanaf de Vermeerstraat verhuizen ze naar de Van Essenstraat waar ze bijna 40 jaar wonen. Annie is

druk met haar gezin maar meldt zich desondanks aan als vrijwilliger bij 's Heerensteen. Dat werk zal ze maar liefst 25 jaar doen. Na Jans pensionering blijven ze actief met reizen, fietsen of tuinieren. Zo'n 8 jaar geleden maken ze de overstap naar de Hobbemakade. Annie is altijd meer op de achtergrond en leest en handwerkt graag. Haar gezondheid gaat achteruit waarop ze twee jaar geleden naar de Lunette verhuizen. Annie wordt steeds afhankelijker van de zorg en dat valt haar zwaar. Op 2 maart overlijdt ze.

We namen afscheid in een dankdienst voor haar leven met psalm 23. De Heer is mijn herder. In leven en sterven.

Alice Hilbers

Bernardus Johannes Ott 09-10-1935 - 05-03-2024

Bernardus werd hier in de buurt geboren in Doesburg en kwam 13 jaar geleden samen met zijn vrouw Willemien vanuit Gorssel en Epse in Warnsveld wonen op de Ooyerdreef.

Hendrika Johanna Meijerink – van Langen 01-07-1936 - 19-03-2024

Henny en haar man Henk, werden beiden in Zutphen geboren en woonde samen sinds 13 jaar op de Laakse Oever in Leesten.

Toos Schoemaker-Schoneveld 03-09-1931 - 21-03-2024

Toos werd in Gorssel geboren en woonde samen met haar man Wim in het buitengebied van Warnsveld. Toen haar man 12 jaar geleden overleed verhuisde zij op een gegeven moment naar Den Bouw, waar zij met de nodige zorg nog enige jaren met geluk heeft gewoond.

ds. Stijn vd Woude

Hélène Zwakke Schmeltz 4 januari 1924 – 12 maart 2024)

Op 4 januari van dit jaar werd met een prachtig feest en dankdienst haar 100e verjaardag gevierd. Ruim 2 zorgmaanden later was haar reis op aarde ten einde. Die begon ooit in Paramaribo, als jongste van een gezin met zussen en broers. Hoewel haar prille jeugd jaren niet altijd zorgeloos zijn geweest bleef ze met haar ziel voor altijd verbonden met dit land. Dat geldt ook voor haar 6 kinderen die daar allemaal zijn geboren en grootgebracht. In 1975 werd het land zelfstandig en kwam het gezin naar Nederland. Haar leven in Nederland kende nogal wat tragedies die ze in haar leven diende te verweven. Ze putte levensmoed uit het geloof in de opgestane Heer, een geloof dat werd gevoed door haar betrokkenheid bij de geloofsgemeenschappen van de PKN en de Evangelische Broedergemeente.

In haar laatste levensjaren werd ze door de familie zó verzorgd dat ze in haar appartementje aan de Martinetsingel kon blijven wonen. Ze bleef zich koesteren in de liefde van de Heer, te vatten in de woorden op haar rouwkaart: 'Van U zijn alle dingen, van U mijn God alleen'. Omringd door haar familie en vrienden, met rituelen uit de Surinaamse gemeenschap en met bevrijdende woorden uit Jesaja is er in dankbaarheid afscheid van haar genomen.

Moge de Heer van het leven allen die rouwdragen om haar heengaan omringen met vleugels van genade.

Martin Rus

Hardy Jentink 13 maart 1934 – 1 maart 2024

Ongeveer 4 weken voordat ze kwam te overlijden was er nog een lunch met haar zus Riek en schoonzus Jo. En ze kookte nog zelf, deed zelf de boodschappen en verzorgde natuurlijk ook zelf haar tuin. Ze moest bijna altijd alles zelf doen en regelen want van een 'tegenover' met wie ze het leven kon delen was het nooit gekomen. Ze groeide op in een gereformeerd nest in Aalten met 4 zussen en één broer; ze keek terug óp een warme jeugd'. Na de middelbare school volgde ze onderwijs dat haar opleidde tot verpleegkundige. Uiteindelijk heeft ze in Neede en Dalfsen vele jaren gewerkt in de wijkverpleging. In haar 61e levensjaar kon ze een punt zetten achter haar betaalde werkzaamheden en verhuisde ze naar de rand van

Zutphen zodat ze dichterbij haar familie kwam te wonen. Familie was ook: neven en nichten die bij tijd en wijle bij haar logeerden. Fijn was ook dat ze nu veel meer tijd had voor haar tuin... en soms ook voor de tuin van een ander. Dat was ook een centraal thema in de dankdienst voor haar leven: zorgen voor mens en schepping. Dat was haar liefdestaal die ze van haar Schepper had ontvangen. Daarmee zaaide ze haar liefde uit, zoals de zaaier uit Jezus' gelijkenis. Dat deze Grote Zaaier nu allen moge troosten die in rouw zijn om haar heengaan.

Martin Rus

Willem Arend Harmsen 21-02-1938 - 10-03-2024

Willem, of Willy zoals zijn roepnaam luidde, was een echte Warnsvelder die veel voor de Martinuskerk heeft gedaan. Hij en zijn vrouw Henny hebben als kosters jarenlang werk verricht in de Eekschuur. Samen woonden ze al lange tijd op de Gaikhorst in Warnsveld. Willem was een breed geïnteresseerd mens die zijn kinderen en kleinkinderen veel algemene kennis overbracht, maar zijn grootste passie was de muziek. Op zijn rouwkant getuigt daarvan de tekst uit lied 512: "Als eens mijn eigen adem stokt, dan draagt mij uw muziek"

Henk (Hendrik) Willemsen 26-02-1944 - 10-03-2024

Henk werd geboren in Gorssel en deelde zijn leven samen met zijn vrouw Ina, die hij 12 jaar geleden verloor. Na een tijd in Heino te hebben gewoond verhuisde hij een korte tijd geldeen naar het buitengebied van Warnsveld naar de Driesteek, waar hij te midden van familie en vrienden nog een tijd kon genieten.

ds. Stijn vd Woude

Uit de kerkenraad Warnsveld / Leesten

Eerder heb ik u verteld over de voortgang van het gesprek over hoe wij als gemeente de vieringen beleven en waarderen. In de vergadering van 27 maart heeft de kerkenraad de belangrijkste bevindingen en conclusies besproken. We hebben een aantal concrete afspraken gemaakt en acties afgesproken. We houden u op de hoogte.

Paascyclus

We hebben de intensieve Paascyclus achter de rug. Het hoogtepunt van het kerkelijk jaar. Dit jaar met een mooie aanloop met de avondgebeden in de 40-dagentijd: verstilde bijeenkomsten rond woord, gebed en zang. Deze cyclus zullen we toevoegen aan de jaarlijkse paascyclus. De paasweek begon met de dienst op Palmzondag, een feestelijke dienst waarin Marjolein Wiegman en Corien Ruijsink bevestigd werden. De week eindigde met de feestelijke paasmorgendienst. Nieuw in de cyclus was op zaterdagavond een speciale dienst voor en met kinderen, waarin we met elkaar op "speelse" wijze de verschillende elementen in de aanloop tot Pasen verkenden en vierden: goede vrijdag, stille zaterdag, paasnacht en paasmorgen. Een manier om jonge kinderen en hun ouders dichter te betrekken bij wat er in de paascyclus allemaal gebeurt en aan de orde is.

Kerkapp

De kerkenraad kreeg een mooie presentatie van de werkgroep kerk-app. Deze werkgroep komt voort uit de beweging de Kracht van de Martinus. Een kerkapp is speciaal ontwikkeld voor kerkelijk gebruik waarmee werkgroepen, commissies, gemeenteleden op een handige manier met elkaar kunnen communiceren. Op verschillende plekken in het land wordt hier al mee gewerkt en er zijn verschillende varianten op de markt. De werkgroep adviseerde ons om inderdaad met zo'n app te gaan werken. De kerkenraad heeft de werkgroep gevraagd in gesprek te gaan met het college van

kerkrentmeesters, met de werkgroep communicatie en met de werkgroep "anders organiseren". En daarna een concreet uitgewerkt advies uit te brengen. Het lijkt een buitengewoon handige manier om met elkaar samen te werken, met elkaar in contact te komen en om makkelijker aan te kunnen haken. Wordt vervolgd!

Kracht van de Martinus

Als het goed is, leest u elders in deze Kerkzin over de beweging De Kracht van de Martinus. Hierboven schreef ik al over de kerkapp. Een ander initiatief gaat over een onderzoek naar andere manieren van organiseren: hoe kunnen we de kerkelijke organisatie lichter, eenvoudiger en dynamischer maken. Ook hier maken we gebruik van ervaringen elders. Rond de zomer hopen we de voorstellen te ontvangen en daarover besluiten te nemen. Ondertussen beweegt de Kracht van de Martinus voort en staan weer nieuwe activiteiten op stapel. Eén daarvan betreft het initiatief om met elkaar te musiceren.

Veilige kerk: gedragscode

We willen dat iedereen zich prettig en veilig voelt in onze gemeente. Dat klinkt heel logisch maar toch is het goed om dat een keer te beschrijven. Dat hebben we gedaan in een gedragscode. Daarin staan omgangsvormen als respect hebben voor elkaar, denken aan elkaars privacy, zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke informatie, elkaars lichamelijke integriteit. U kunt de gedragscode opvragen bij de scribe of op de website inzien via 'veilige kerk' onderaan de websitepagina's.

Zo gebeurt er van alles, terwijl het "gewone" werk ook doorgaat. We willen graag een levende, actieve gemeente zijn, waarbinnen het fijn is om met elkaar verbonden te zijn en met elkaar aan de slag te zijn.

Sam Terpstra, voorzitter kerkenraad

Bij de diensten

Zondag 12 mei: Wezenzondag

De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt ook wel 'wezenzondag' genoemd, omdat de leerlingen na het vertrek van Jezus verweesd achterbleven en de Geest (van Pinksteren) nog niet hadden ontvangen. Een bijzondere tussentijd dus. Zij "horen niet bij de wereld" zegt Jezus over zijn leerlingen. Is dat zo? Ben je als christen daadwerkelijk anders dan niet-christenen?

Zondag 19 mei: Pinksteren

Als een boom – de vruchten van de Geest
Het jaarthema laat ons naar de bomen kijken maar ook naar onszelf als een boom aan de bron. In het beeld van boom aan de bron kunnen wijzelf vruchten dragen die het leven kleur geven, aangenaam en smaakvol maken. En dat dankzij de Geest. En daarom vieren wij dit feest. Dat ook het feest van Pinksteren voor ons steeds weer een bron van hoop en leven mag zijn. Voorganger: ds René Silvis

Zondag 26 mei: Trinitatis - feest van de dansende Drie-eenheid

Deze zondag staat bekend als zondag Trinitatis, het feest waarop de Drie-eenheid centraal staat: Vader, Zoon en Heilige Geest. In de kerk veelvoudig aangeropen, maar is deze eigenlijk wel in de Bijbel te vinden? Wat is het verschil tussen die drie? Of is deze er eigenlijk niet? En waarom wordt er ook gezegd dat de Drie-eenheid 'danst'?

Regenboogviering – zaterdag 8 juni

Voorafgaand aan de Pride Zutphen (www.zutphenpride.nl) houden we op 8 juni om 14 uur een Regenboogviering in de Martinuskerk. Aansluitend lopen we dan naar de start van de Pride bij het gemeentehuis. Thema van de Pride en de viering is: Verbinding. Zowel voor de Pride als voor de viering geldt: iedereen is welkom. Ds. Stijn van der Woude en ds. René Silvis gaan samen voor in deze viering. We willen deze viering graag met meer mensen voorbereiden. Je kunt je hiervoor aanmelden bij een van de predikanten.

2e zondag na Trinitatis – 9 juni en 3e zondag na Trinitatis – 16 juni

Deze zondagen zijn deel drie en vier in een serie over christelijke spiritualiteit. Christelijke spiritualiteit komt ons niet aanwaaien. Het vraagt om discipline of 'leerling-zijn op de weg van Jezus'. Op 9 juni gaat het over de discipline van het wachten. Kunnen wachten, tijd nemen, laten groeien hebben we nodig om de relatie met onszelf, met een ander en met God te kunnen verdiepen.

Op 16 juni gaat het over de discipline van het verbeelden. De verbeelding die de Bijbel ons aanreikt helpt ons om deze wereld te veranderen zodat die meer en meer gaat lijken op Gods rijk van liefde en vrede en dat aan ons te zien zal zijn: de hemel is vruchtbaar. Voorganger: ds René Silvis.

Zondag 23 juni: overstapdienst voor alle generaties

Deze zondag vieren wij onze overstapdienst. De 4-jarigen die bijna naar de basisschool gaan krijgen hun groene blaadje van de levensboom terug, de kinderen die naar de KIC mogen worden in het zonnetje gezet en de KIC'ers die afscheid nemen worden welkom geheten in de 16+-groep. Kortom een dienst voor alle generaties, waar we feestelijk van elkaar mogen leren!

Een vooruitblik op Startzondag

Het is nog ruim vier maanden voordat het zondag 8 september, Startzondag is. Toch blikken we al vooruit omdat we tijdig aan de voorbereidingen gaan beginnen. Wil je meedenken over de invulling van Startzondag? Heb je ideeën, suggesties of gewoon zin om er aan mee te werken? Meld je dan voor 19 mei aan bij een van de predikanten. We hopen zo een mooie creatieve werkgroep te vormen. Laat van je horen!

Van de kerkenraad



Na het vertrek van ds. Ronald Heins is inmiddels duidelijk geworden dat we geen nieuwe predikant kunnen beroepen. We hebben nu als gemeente een predikant voor vier dagen per week en een pastoraal werker voor twee dagen per week. Vooral voor de inrichting van het predikantswerk heeft dat gevolgen.

Predikant, pastoraal werker en kerkenraad puzzelen nu samen op de vraag hoe het werk zo goed mogelijk met minder predikantsinzet gedaan kan worden.

In onderling overleg hebben we de volgende keuzes gemaakt, die ik graag hieronder toelicht.

Onze predikant werkt vanaf 1 april 2024 vier dagen per week. De extra dag die ze tijdelijk werkte na het vertrek van ds. Heins is weer vervallen.

Eredienst

Ds. Pijpers zal op zon- en feestdagen per jaar circa 26 erediensten verzorgen. Dat komt neer op ongeveer 2 x per maand.

Pastoraat

De inzet van ds. Pijpers bij pastoraat concentreert zich op crisispastoraat en pastoraat-op-verzoek. Dat laatste wil zeggen:

gemeenteleden die zelf aangeven graag bezoek te willen van de predikant. Hierbij is het nodig dat als u bezoek wilt, u dat zelf bij haar aangeeft. Het overige pastorale bezoekwerk vindt zo mogelijk plaats als ontmoeting tussen gemeenteleden onderling (ontmoetingspastoraat). Gelukkig zijn er veel vrijwilligers in onze gemeente die het bezoekwerk namens de kerk vorm geven en zo pastoraal betrokken kunnen zijn. Dit zouden we – onder leiding van de pastoraal werker en de ouderlingen – verder willen uitbreiden de komende tijd. De pastorale raad kijkt nu hoe we dat het beste kunnen gaan organiseren. We willen daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden inschakelen. Meedenken en – vooral – meedoen wordt hier zeer op prijs gesteld.

Rouwpastoraat

In het rouwpastoraat is het uitvaartteam actief. Dat team bestaat uit onze predikant, pastoraal werker en een daartoe opgeleide vrijwilliger. Taken worden steeds in overleg verdeeld. Ook hier kan in (rouw)gespreksgroepen onder leiding van de predikant of pastoraal werker goed pastorale aandacht door gemeenteleden aan elkaar worden gegeven. Dat wordt in veel gemeentes zo gedaan.



Vergaderen/werkgroepen/jeugdwerk. We

werken er aan dat groepen binnen de kerk zoveel mogelijk zelfstandig, zonder predikant, functioneren. Ds. Pijpers is wel beschikbaar voor theologische ondersteuning en maakt met groepen afspraken om bij vergaderingen aanwezig te zijn bij agendapunten waarbij ze een belangrijke inbreng kan hebben. Dat kan dus ook prima een deel van een vergadering zijn.

Behalve voor deze 'hoofdtaken' moet er ook voor administratie, permanente educatie, collegiaal overleg en tijdelijke nieuwe projecten aandacht en tijd zijn.

Zo proberen we samen met ds. Pijpers, uit te vinden hoe we gemeente kunnen zijn met 1 predikant. Dat is voor de kerkenraad erg wennen, maar zeker ook voor ds. Pijpers. Duidelijke grenzen stellen is altijd lastig, maar het helpt wel om dat wat we wél doen, goed te kunnen doen. En dat gaat lukken, als we het samen doen.

Maar let op: Het mag NOOIT zo zijn dat u denkt, ik bel maar niet, want de dominee heeft vast geen tijd voor mij. Als u haar wilt spreken, is een telefoontje of e-mail voldoende om een afspraak te maken.

Tot slot doe ik nogmaals een dringend beroep op u allen: er staat een aantal vacatures binnen ons gemeentewerk open. En we hebben moeite met het vinden van opvolgers. Ook voor 'kleine' taken zijn harten, handen en hoofden nodig en zeer welkom! Bent of kent u iemand die we kunnen vragen? Geef het door!

Met een hartelijke groet,
Nel van Houwelingen, scriba.

Vespers in de Walburgiskerk

Op zondag 5 mei zijn er geen vespers in de Walburgiskerk.
Wel op 2 juni.

De viering zal dan muzikaal omlijst worden door het gezang van Capella Gudula uit Lochem onder leiding van Els Dijkerman.
De voorganger is ds. Irma Pijpers.

Op 7 juli vieren we orgelvespers. Dan zal Klaas Stok het Bader-orgel bespelen. Ook fluitiste Christa Kelderman zal haar medewerking verlenen.

Ds. Marrit Bassa uit Heerde zal voorgaan in deze dienst.

De toegang van beide vieringen, die om 16:00 uur beginnen, is gratis, wel is er een collecte na afloop.

Het Bornhof

Op zaterdag 25 mei is onze volgende ontmoetingsmorgen in Het Bornhof. We beginnen om 10.30 uur en u bent van harte welkom, ook als u niet in Het Bornhof woont!

Met een hartelijke groet,
Joke Haasdijk, tel. 571282
Tineke van Vliet, tel. 521466.

Hemelvaart en Pinksteren

Onderstaand lied van Sytze de Vries verwoordt op treffende wijze wat het feest van Hemelvaart kan betekenen. Het is lied 667 uit het "Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk".

Het is voor ons niet zozeer een afscheid van Christus dan wel Hij "komt in een ander weten", blijft op een andere wijze even nabij als toen Hij aan zijn leerlingen verscheen na de opstanding in de veertig dagen tussen Pasen en Hemelvaart. Voor ons komt Hij vanaf Pinksteren nabij "in een weten en doen" geïnspireerd door de Geest.

Wiert Sarolea

1. Hij leeft
naar de hemel gevaren,
vertaald in het volle licht.
God zal Hem voor altijd bewaren.
Wij leven op Hem gericht.

2. Hij leeft
in het hart van zijn vrienden
als liefde die ons verbindt,
waarmee Hij de mensen diende
en al onze liefde begint.

3. Hij leeft
in de woorden gezongen.
Zo gaat Hij van mond tot mond.
Wij zingen met vurige tongen
zijn liefde de wereld rond.

4. Hij leeft
waar het brood wordt gebroken,
Hij leeft van hand tot hand.
Verloochend of weersproken,
nog steeds wordt Hij voortgeplant.

5. Hij leeft
in het huis van zijn Vader.
Daar houdt Hij ons bidden bijeen
tot God heel de wereld vergadert,
zijn tent over alles heen.

6. Gij leeft
voor ons oog nog verborgen
tot aan de jongste dag,
Gij leeft tot de dag van morgen
ons toont wat liefde vermag.



Evangelisch Lutherse Gemeente
Zurphen

Sytze de Vries

Kerkdiensten in de Lutherse Kerk

- De diensten beginnen steeds om 10.15, tenzij anders aangegeven.

5 mei	mw. ds. L. Vos
12 mei	ds. F. Wiersma
19 mei	ds. P. Crom, HA
26 mei	ds. J. Uytendogaardt
2 juni	mw. ds. L. Vos
9 juni	ds. C. Huisman



de Lutherroos

Pinksteren en Trinitatis

Dit vind ik wel de twee lastigste Christelijke feesten om te duiden.

Met Pinksteren vieren we de uitstorting van de Heilige Geest. Die vuurt ons aan, enthousiasmeert ons zet ons in beweging om de wereld beter, leefbaarder te maken. Ooit uitgebeeld als vurige tongen die op hoofden verschenen (Hand. 2) Je kan je er weinig bij voorstellen. Je zou kunnen zeggen: het begin van de Kerk, we vieren de verjaardag van de Kerk.

Een week later, nog zo'n lastig feest: Zondag Trinitatis, we vieren de drieëenheid van God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Drie zijnswijzen van de ene God. Moeilijk voor te stellen. Maar in Florence zag ik een afbeelding in de Santa Maria Novella op een fresco van Masaccio, ca 1427.

In één oogopslag zie je God de Vader, iets als zijn halskraag (een duif) de Heilige Geest, en die daalt neer op Jezus. Drieëenheid!

Jan van Beijeren

Florence, Santa Maria Novella
Masaccio, Drieëenheid, ca 1427



Colleges van Kerkrentmeesters Zutphen en Warnsveld/Leesten

Actie Kerkbalans 2024 - stand van zaken per 1 maart

		<u>Toegezegd</u>	<u>Prognose</u>	<u>Ontvangen</u>
Zutphen	2024	€ 220.340	€ 227.000	€ 85.934
Warnsveld/Leesten	2024	€ 205.040	€ 206.000	€ 68.976

Zutphen

De Protestantse Gemeente Zutphen zoekt per direct een

**FINANCIËEL ADMINISTRATIEF
MEDEWERKER (m/v)**

12 – 16 uur per week
Deels thuiswerken mogelijk

Salarisschaal 8: €2691 - 3669 bruto (obv 36u)

Je doet de financiële administratie op het Kerkelijk Bureau, zowel de boekhouding als de personeels- en salarisadministratie. Daarnaast ondersteun je bij de algemene administratie, ICT en geldwervingsacties (o.a. Actie Kerkbalans). Je werkt nauw samen met de penningmeester van het College van Kerkrentmeesters, leden van de kerkenraad en diverse vrijwilligers

Profiel: nauwkeurig, dienstverlenend, betrokken, zelfstandig, communicatief

Wij bieden: een gezellige gemeente, ondersteuning door vrijwilligers, en een jaarcontract met uitzicht op vast

**Reageren kan tot 15 mei via
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl
Volledige vacaturetekst op
www.protestantswarnsveldzutphen.nl**

Vacature penningmeester

Sjaak Meijer zal binnenkort afscheid nemen na 8 jaar als penningmeester. Bent of kent u een goede vervanger? Of weet u iemand die tijdelijk taken wil waarnemen? Wij horen het graag via kerkrentmeesters@pknzutphen.nl

Warnsveld/Leesten**Vacatures**

Het CvK is nog steeds op zoek naar mensen die kerkrentmeester of taakdrager willen worden. Ook bestaat de mogelijkheid om een kleinere taak op je/uw schouders te nemen.

De Eekschuur

De NAK heeft een website gemaakt (www.eekschuur.nl) met daarop informatie, contactgegevens en de mogelijkheid om een ruimte te huren. Als PG Warnsveld/Leesten hebben we als vaste huurder aangepaste tarieven afgesproken met de nieuwe eigenaar.

Herinrichting Martinuskerk

De plannen voor de herinrichting van de Martinuskerk liggen nu bij de gemeente. Na opmerkingen van de gemeente kunnen we de volgende stap zetten. Wij houden u op de hoogte.

Bijdrage koffiedrinken/Koffiepotje

Er zijn twee potjes aangeschaft voor een bijdrage voor het koffiedrinken na de kerkdienst. Gelukkig is dit al opgevallen. Ook bestaat de mogelijkheid om via een QR-code een bijdrage te leveren.



PCOB

Ds Stijn van der Woude van de Martinuskerk heeft zich bereid verklaard op 23 mei a.s. op onze bijeenkomst van alles te vertellen over Japan. Afgelopen jaar heeft hij een rondreis door dat land gemaakt.

Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom!

We beginnen om half drie in de Eekschuur.

Op 11 juni a.s. organiseert Nettie Brouwer, Rijkstraatweg 32, zoals elk jaar een koffie-ochtend.

Vanaf 10 uur ontvangt zij u graag.

Triangel

Donderdag 16 mei hebben de dames van Christelijke Vrouwenvereniging Triangel weer hun verenigingsavond.

Op deze avond komt het gezelligheidskoor "Efkes Anders" uit Barchem optreden. Fijn samen luisteren naar gezellige muziek.

Wij zien u graag 16 mei in de Triangel.
Aanvang 19.45 uur.

Met vriendelijke groeten,
Het bestuur.



Martinusmarkt

Vorig jaar is de eerste editie van de Martinusmarkt geweest. Dit was voorheen de Eekschuurmarkt maar nu in aangepaste vorm.



Het was een groot succes.

Daarom is besloten dit voort te zetten en er een traditie van te maken.

De eerste zaterdag in oktober wordt nu de Martinusmarkt-dag. We verkopen voortaan alleen boeken, CD's en LP's en ook kleding, voor zowel dames, heren als kinderen.

Gaat u in de loop van de tijd opruimen en heeft u iets wat voor ons te verkopen is dan vragen we u om dat voor ons te bewaren. Bij voorbaat dank. En noteert u alvast de datum in uw agenda, 5 oktober 2024.

Voor inlichtingen; 06 11 48 28 81.

Zaterdag 11 mei: mini-pelgrimage voor 16-25 jarigen

Op zaterdag 11 mei wordt er voor alle 16-25 jarigen een mini-pelgrimage georganiseerd. Vanaf 13:00 uur beginnen we vanaf de Martinuskerk te wandelen via een prachtige route door de natuur. Onderweg staan we stil, worden we stil én praten we met elkaar over belangrijke thema's in ons leven. Vind je het leuk om mee te wandelen of wil je meer weten? Opgave en informatie bij dominee Stijn van der Woude via s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

Een veilige kerk



We hebben als kerkenraad de laatste maanden een raar en naar onderwerp bij de kop: 'Veilige kerk'. Het is een raar onderwerp omdat 'veilige kerk' klinkt als een pleonasme, net als 'het groene gras' of 'de witte sneeuw'. Het voegt iets toe wat eigenlijk vanzelfsprekend is. Natuurlijk is sneeuw wit, gras groen en de kerk veilig. Als het in de kerk immers niet meer veilig is, waar dan wel? Maar net zoals gras soms ook geel is en net zoals sneeuw langs de rand van de weg soms zwart is, zo is ook de kerk soms niet veilig. En ja, dan heeft het zin te spreken van een 'veilige kerk' omdat de kerk ook onveilig kan zijn.

En daar zijn we gelijk bij het punt waar het onderwerp niet alleen een raar, maar ook een naar onderwerp wordt. Natuurlijk, in een veilige kerk moeten de brandblussers op de goede plek hangen en we moeten weten wie een EHBO-diploma heeft. En we moeten zorgen dat wie persoonlijke gegevens aan ons toevertrouwt weet dat die bij ons veilig zijn en niet op straat komen te liggen. Maar belangrijker is nog dat wie zichzelf aan onze gemeenschap toevertrouwt zich bij ons veilig en geborgen mag weten, of dat nu binnen de kerk is, of in ons werk daarbuiten. De kerk moet een veilige plek zijn voor iedereen voor wie de wereld een onveilige plek is.

Toch is dat niet vanzelfsprekend. En juist kerkelijke gemeenschappen blijken op dat punt soms ernstig te kort te schieten. We kennen de voorbeelden van mensen voor

wie de kerk géén veilige plek bleek te zijn en dat geldt niet alleen voor de Katholieke Kerk die op dat punt vaak in het nieuws is. Dat maakt dat we alert moeten zijn. 'Veilige kerk' is daarmee een naar en pijnlijk, maar juist daarom ook een noodzakelijk en urgent onderwerp.

Ooit had ik een goede vriend. Jarenlang was ik samen met hem actief in het kerkelijk jeugdwerk. We spraken over alles, over geloof, de wereld, de toekomst van de kerk, over de laatste roddels uit de gemeente, we klusten samen in het jeugdhonk van de kerk en organiseerden grote jeugdkampen. Maar nooit sprak hij met mij over het misbruik dat zich jarenlang in zijn leven voltrok. Nooit met een woord. En nooit heb ik ook maar een vermoeden gehad van wat er speelde.

Afgelopen week mocht ik 58 worden. Elke verjaardag denk ik aan hem en aan het feit dat ik weer een jaar ouder mocht worden, terwijl hij al zo'n twee decennia geleden bezweek aan wat hem was aangedaan. Tot zijn nagedachtenis zeg ik tegen mijzelf en tegen ons allemaal: laten we een veilige kerk zijn met elkaar.

Mocht u zelf ervaringen van onveiligheid hebben en daarover willen praten? Neem gerust contact op met predikant, ouderling of een ander lid van onze gemeente die u vertrouwt. Maar blijf er niet mee lopen.

Jan Marten Praamsma

Kinderoppas (0 tot 4 jaar) en kindernevendiensten (4 tot 12 jaar)

Tijdens de ochtenddiensten in de Martinuskerk
en de Walburgiskerk

KIC (Kids in Church) in de Martinuskerk

Voor de jongeren van 12 tot en met 16 jaar
bijeenkomsten **26 mei** en **9** en **23 juni**

Een Stap Verder in Hier bij De Wijngaard

Voor de jeugd van 12 tot en met 15 jaar
bijeenkomsten op: **5** en **26 mei** en **9 juni**

Diensten GGNet

Vrijdagvieringen in de Vredeskapel, iedere
vrijdag om 16.00 uur. Iedereen is welkom.

Diensten Den Bouw 16.00 uur

10 mei ds. D. van Alphen
14 jun. ds. R. Silvius

Diensten De Lunette om 15.30 uur

10 mei pastor R. Rijk
24 mei pastor R. van Veen
7 jun. pastor R. van Veen
21 jun. pastor R. Rijk

Middagpauzediensten

Iedere donderdag van 12.15 tot 12.30 uur in de
Lutherse kerk, Beukerstraat 10

2 mei ds. S. Meijer
9 mei Hemelvaart (geen dienst)
16 mei dhr. R. de Boer
23 mei mw. N. Bilder
30 mei ds. D. van Alphen
6 jun. ds. I. Pijpers
13 jun. ds. S. Meijer
20 jun. ds. E. Diepeveen
27 jun. ds. S. Meijer
4 jul. ds. R. Silvius

Avondgebeden Stadsklooster

Elke woensdagavond van 19.30-20.00 uur in de
Elisabethkapel Tengenagelshoek

Protestantse gemeente Warnsveld / Leesten:

Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 41 RABO 03 86 70 81 50
met vermelding "collectebonnen" en
aantal kaarten en kleur.

Per kaart zijn er 20 bonnen:

Oranje (€ 1,00) kost € 20 per kaart

Geel (€ 2,00) kost € 40 per kaart

Groen (€ 5,00) kost € 100 per kaart

De administrateur zorgt voor verzending
na ontvangst van de betaling.

Vervoer kerkdiensten:

Mw. G. Nijhuis tel. 52 06 48

Protestantse gemeente Zutphen

Collectebonnen:

U kunt collectebonnen bestellen door
betaling op rek. NL 62 INGB 00 04 23 53 79
t.n.v. Coll. bonnen Prot. Gem. Zutphen.
Er zijn kaarten van € 20 (20 x 1,00) blauw
en € 40 (20 x 2,00) oranje.

Vermeld uw adresgegevens, het aantal
kaarten en de waarde bij uw overschrijving.
Bel voor info Harm Nieuwenhuis 51 09 25

Coördinatie Bloemengroet:

Sectie Noord: mw. G. Bosman, tel. 51 58 17
Sectie Zuid: mw. G. Buitenhuis, tel. 51 37 73
Coördinator: mw. T. Wijers, tel. 57 21 80

Vervoer kerkdiensten:

Mw. H.H. van der Mey, tel. 52 04 82

Redactie kerkbrief:

Dhr. G. Aartsen, 06 55 74 20 39

Email: kerkbrief@pknzutphen.nl

Protestantse Gemeente Warnsveld-Leesten

Kerkenraad PG Warnsveld-Leesten

Voorzitter: Sam Terpstra
Scriba: Marianne Mak, tel. 84 85 90,
secretariaat@pknwarnsveld.nl
Postadres: Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld

Ledenadministratie

Wouter van der Linden, Het Eiland 55,
7231 NW Warnsveld
tel. 52 00 70, ledenadm@pknwarnsveld.nl

Diaconie PG Warnsveld-Leesten

Secretaris: vacant
diaconie@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 93 RABO 03 73 73 96 72

College van Kerkrentmeesters PG Warnsveld-Leesten

Administrateur: Michiel van Alphen,
tel. 0575-574358, kerkbeheer@pknwarnsveld.nl
Bank: NL 41 RABO 03 86 70 81 50

Kerkgebouw

Martinuskerk, Kerkplein 1, 7231 AE Warnsveld
Koster coördinator: Jannie de Rooter
tel. 06 23 53 00 83, koster@pknwarnsveld.nl

Zalencentrum De Eekschuur

Bonendaal 2, 7231 GG Warnsveld
info@eekschuur.nl

Website

<http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl>

Protestantse Gemeente Zutphen

Kerkenraad PG Zutphen

Voorzitter: Jan Marten Praamsma, tel. 52 22 78,
jmpraamsma@pknzutphen.nl
Scriba: Nel van Houwelingen,
tel. 06 42 36 12 60, kerkenraad@pknzutphen.nl

Diaconie PG Zutphen

Secretaris: Piny Nieuwenhuis-Matser
diaconie@pknzutphen.nl
Diaconie Zutphen bank:
NL 61 RABO 03 76 70 08 82

College van kerkrentmeesters PG Zutphen

Secretaris: Eveline van Hilten,
kerkrentmeesters@pknzutphen.nl
Bank: NL 29 RABO 03 73 73 40 34

Kerkgebouwen

Walburgiskerk, Kerkhof 3, 7201 DM Zutphen
De Wijngaard, Wilhelminalaan 3,
7204 AB Zutphen
Agendabeheer: dewijngaard@pknzutphen.nl

Koster

Carla van Wouwe, tel. 06 21 71 14 65;
dewijngaard@pknzutphen.nl

Kerkelijk bureau

tel. 51 41 78, info@pknzutphen.nl
Het kerkelijk bureau is geopend op
donderdagmorgen tussen 9.00 uur en 12.00 uur.
Bezoek- en postadres: Wilhelminalaan 3,
7204 AB Zutphen

Website

<http://www.protestantswarnsveldzutphen.nl>

Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen

Kerkenraad:

Secretaris: Jan van Beijeren; tel.: 54 64 68
e-mail: janvanbeijeren@planet.nl

Diaconie:

Secretaris: Chris van Meurs; tel. 49 05 55
e-mail: cdwmeurs1945@kpnmail.nl

Kerkgebouw: Beukerstraat 10

Koster: Peter van der Zalm; tel. 52 38 38
Kerkelijk bureau: Peter Folmer; tel. 52 14 37

Ds. René Silvis (Warnsveld - Leesten)

Telefoon: 06 58 94 82 09

e-mail: r.silvis@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag

Wijk 1: Oude dorp, inclusief verzorgingscentra en aanleunwoningen; de Ooyerhoek; buurtschap Bronsbergen; westkant van de Den Elterweg; wijk Noordveen en voorkeursleden wonend buiten Warnsveld/Zutphen.



Ds. Stijn van der Woude (Warnsveld - Leesten)

telefoon: 06 33 62 70 57

(appen of bellen tot 20.00 uur)

e-mail: s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl

werkdagen: maandag tot en met donderdag en in het weekend flexibel

Wijk 2: Wijk Welgelegen (rondom het Isendoorn college); Scheperkamp; Overkamp; Leesten-Oost (vanaf Kerkhoflaan); Warken; Leesten-West (De Enk en De Eme) en Buurschappen Leesten.



Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn (Zutphen Zuid)

telefoon: 0575 78 54 90

e-mail: pijpers@pknzutphen.nl

werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdagmorgen en vrijdag



Martin Rus, pastoraal werker (Zutphen)

telefoon: 06 12 02 49 18

e-mail: rus@pknzutphen.nl

werkdagen: woensdag en donderdag altijd aanwezig in Zutphen, regelmatig ook op de dinsdagavond.

Doorlopend bereikbaar via de mail en app.



Ds. Wiert Sarolea (Evangelisch - Lutherse Gemeente)

telefoon: 06 23 53 28 66

e-mail: wiertwps@kpnmail.nl



GEZAMENLIJKE DIENSTEN ZUTPHEN EN WARNSVELD

Donderdag 9 mei: Hemelvaartsdag

Hemelvaartsdag mag een vrolijk feest zijn, waar ruimte wordt gemaakt voor Pinksteren. Door het terugkeren van Jezus naar zijn Vader komt er plaats voor de Parakleet, de Trooster, die ver over de grenzen van Israël gaat en alle tongen losmaakt. Een gezamenlijk ochtendgebed in de Martinuskerk. Voorgangers ds René Silvis en ds Irma Pijpers

Zondag 2 juni: Gezamenlijke buitendienst

De Buitendienst belooft wat! Onze aandacht voor klimaat en duurzaamheid geeft kleur en inhoud aan deze dienst. Ds Lieke Weima, die betrokken is bij Christian Climate Action, gaat voor en laat ons zien hoe de huidige klimaatcrisis haar ongemak geeft en rouw en liefde voor de aarde wakker roept. Er staat ons wat te doen!

We hebben een prachtige locatie gevonden: De Theetuin in Vierakker. Daar zijn mogelijkheden voor gezamenlijk vieren en voor verschillende manieren om actief en interactief met elkaar bezig te zijn en ons in deze thematiek te verdiepen. Er zijn stoelen en ook in zitkussens wordt voorzien. We hopen op goed weer, maar anders kunnen we daar de dienst ook prima binnen houden. Voor koffie met iets lekkers (ook glutenvrij) wordt gezorgd. Ter afsluiting is er soep; brood mag u zelf meenemen. Deze locatie is dichtbij en nodigt ons uit om ons duurzaam te verplaatsen: wandelen, fietsen of carpoolen. Indien nodig kunt u opgehaald worden.

De gezamenlijke voorbereidingsgroep,
Dingena, Hillie, Marietje, Marjan, Marjolein, René, Werner

