



Kerkr**ief**

Protestantse Gemeente Zutphen

Bij de diensten

Wijngaard

Voorganger: ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn
Organist: Wilmer de Jong
Lector: Berber Oldebeuving

Nummer 47 – 19 november 2023

Collecten

De eerste collecte is voor de St. Casa de Alegria en de tweede collecte is voor de kerk.

Mededelingen

Bloemengroet

De bloemen gaan naar ds. Hengeveld, Ter Meulenstraat 1, Almen en naar mw. Hengeveld, Bagijnenland 2 te Zutphen.

Collecten

Vandaag is de diaconiecollecte voor Casa de la Alegria in Bolivia. Misschien herinnert u zich Lauri IJzerman, de oprichtster, met een levend getuigenis van iemand die met veel inzet en bezieling sociaal jongerenwerk tussen de sloppenwijk-jongeren in Cochabamba organiseert en uitvoert. Zij helpen kinderen die door de lokale kinderbescherming van de straat zijn gehaald of uit huis zijn geplaatst en worden ondergebracht in de opvanghuizen waarmee zij samenwerken. Lauri: "Door middel van de methodes uit de expressieve therapie willen we de vicieuze cirkel van geweld en armoede waarin deze kinderen opgroeien, doorbreken". We hopen op deze manier een positieve invloed te hebben op de sociale omgeving van onze doelgroep. Zo hebben niet enkel de kinderen en jongeren, maar ook hun familieleden, burens en vrienden een kans op een betere toekomst. Wij, als diaconie, ondersteunen deze stichting al sinds 2011 en ook dit jaar willen we uw bijdrage weer van harte aanbevelen.

Uw kunt een gift voor stichting Casa de Alegria overmaken met de Givt-app collecte 1 op rekeningnummer **NL61 RABO 0376 7008 82** van de diaconie. De gift voor de kerk kunt u overmaken met de Givt-app collecte 2 op rekeningnummer **NL29 RABO 0373 7340 34** van het CVK. U kunt u giften ook in de collectezak afgeven.

Digitaal geven via Givt-app

Dit werkt via de bijgevoegde QR-code. Daarmee kunt u waar u ook bent door middel van deze app uw gift(en) overmaken. De 1^e collecte is het diaconale doel en tweede is voor de kerk of een speciale doelcollecte.



Corona

Omdat er de laatste weken weer regelmatig corona besmettingen zijn wordt vanaf vandaag de begroeting van ouderling/voorganger niet meer met een handdruk gedaan, maar 'met de hand op het hart'. U allen wordt verzocht na afloop van de dienst geen handen te schudden, maar elkaar en de predikant met een ander vriendelijk gebaar of opmerking te groeten. En daarna met gepaste afstand koffie te drinken. Zo houden we als kerkgemeenschap rekening met mensen die kwetsbaar en angstig zijn en ontstaat er toch geen 'afstandelijke' sfeer.

Bedankt voor ieders medewerking!

Oecumenisch avondgebed in de sfeer van Taizé

Vandaag **19 november** is er weer een oecumenisch avondgebed in de sfeer van Taizé in de Martinuskerk in Warnsveld. De kerk is open vanaf 18.15 uur, ook om in te zingen en de viering begint om 19.00 uur. Bij de uitgang is een collecte voor de kosten. Graag tot ziens in de Martinuskerk!

Jacoline

StreamTeam zoekt versterking

Vanaf eind vorig jaar heb je kunnen genieten van de mooie beelden die we nu van de kerkdiensten kunnen maken. We hebben nieuwe apparatuur en op afstand bedienbare camera's, waardoor er minder beperkingen zijn in wat we in beeld kunnen brengen. Ook hoeven we minder prominent in de kerk aanwezig te zijn. En hebben we iedere zondag maar weinig werk meer aan op- en afbouwen van apparatuur! Maar juist nu is het StreamTeam op zoek naar versterking. Ben jij het creatieve talent dat de juiste beelden kan maken zodat gemeenteleden thuis net zo betrokken zijn als de mensen in de kerk? Ben je niet bang voor een paar knopjes? Kom dan na de dienst even langs om te zien hoe het in z'n werk gaat. Of mail naar info@pknzutphen.nl

Middagpauzedienst

Donderdag **30 november** a.s. staat de Middagpauzedienst in het teken van Advent. Het is dan tevens 32 jaar geleden dat de eerste Middagpauzedienst in Zutphen werd gehouden. De voorganger is ds. W. Stolte. Hij zal spreken over het thema: "De nacht is haast teneinde, de morgen niet meer ver". een lied gebaseerd op Romeinen 13:12. De organist is Arend Klein Hulze. Menno Slagter verzorgt een solo-zang. Vanaf 12.00 uur wordt het orgel bespeeld. De dienst is van 12.15 uur – 12.30 uur. Wij heten u allen hartelijk welkom in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10. Ds. Sierk Meijer, coördinator Middagpauzedienst.

Nieuws van het Filmcafe!

Op vrijdag 10 november hebben we de (ontroerende) film 'Past lives' gezien. Voor de maand december denken we aan **vrijdag 15 december**. Dan draait de film 'Je verrai toujours vos visages'. Een indrukwekkende film over herstelrecht. Herstelrecht is een regeling die het slachtoffers van een misdrijf mogelijk maakt om in gesprek te gaan met de daders. In de film zien we een situatie die niet precies zo heeft plaatsgevonden maar wel 'in de buurt komt'. Een mogelijk misdrijf en vooral de nasleep daarvan wordt levensecht nagespeeld en daaraan doen de vrijwilligers mee die de kringgesprekken bij het herstelrecht begeleiden.

Deze film zet je aan het denken over verzoening en vergeving. Iets wat soms ook niet lijkt te lukken. Omdat er veel belangstelling voor deze film verwacht wordt, kondigen we deze bewust heel tijdig aan! **Vooraf reserveren is wel nodig**. Dat kan telefonisch: bij Yvonne van der Veeke (06-44579457) of bij Alice Hilbers (06-51513306) of per mail: yvdveeken@hotmail.com of alicehilbers@planet.nl Reserveert u uiterlijk een week van te voren. Leuk als u mee gaat. Ted Klok, Yvonne van der Veeke en Alice Hilbers

Zendingserfgoedkalender

Ook dit jaar wil de ZWO-commissie de Zendingserfgoedkalender bij u onder de aandacht brengen. De afbeeldingen zijn dit jaar illustraties in een drietalige Pakistaanse Bijbel geschilderd door Sister Claire. Zowel haar werk als deze Bijbel zijn uniek. De kalender geeft informatie over Pakistan en het christendom in het land. De Zendingserfgoedkalender 2024 heeft als thema "Wie is mijn naaste"? en kost € 10 per stuk. Daarnaast zijn er ook Kerstkaarten gemaakt met werk van Sister Claire, bestaat uit vier dubbele kerstkaarten met als thema's: *De geboorte te Bethlehem*, *De wijzen uit het oosten*, *Simeon en Anna profeteren in de tempel* en *De Vlucht naar Egypte* (dubbelgevouwen 14,8 x 10,5 cm) met bijpassende enveloppen en als bonuskaart een enkele ansichtkaart met de afbeelding *Wie is mijn naaste?* die ook op de voorzijde van de kalender is afgebeeld. De bijbehorende set van vier kerstkaarten en een bonuskaart met afbeeldingen gemaakt door Sister Claire kost € 7 per set. Bij de koffietafels liggen na de dienst intekenlijsten waarop u uw bestelling kunt plaatsen. Ook volgende week zullen deze daar liggen. Tevens kunt u ook uw bestelling doorgeven aan Taco Bais (06-39501161) of via ZWO@pknzutphen.nl onder vermelding van uw naam, adres, telefoonnummer en uiteraard wat u wilt ontvangen.

Met vriendelijke groet,
De ZWO commissie

Kerkbrief

Elke donderdag tot uiterlijk **18.00 uur** kunt op mailadres kerkbrief@pknzutphen.nl uw kopij aanleveren. Bij te veel kopij kan tekst worden ingekort of volstaan worden met verwijzing naar website/KerkZIN. Graag beknopte teksten (max.175 woorden) aanleveren. Gert Aartsen