



Kerkr**ief**

Protestantse Gemeente Zutphen

Bij de diensten

Walburgiskerk

Voorganger: ds. Simon Sluis
Organist: Wilmer de Jong
Lector: Marca Zanting

Nummer 43 – 22 oktober 2023

Collecten

De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte voor het NGB.

Mededelingen

Bloemengroet

De bloemen gaan naar mw. Haverhals-Post, van Raesfeltstraat 7 en naar fam. ten Hoeve, van Essenstraat 81 in Zutphen.

Collecten

Uw kunt uw bijdrage voor de diaconie overmaken via Givt-app collecte 1. Voor de tweede collecte is het doel het Nederlands Bijbelgenootschap (NGB). Het NGB brengt al meer dan 200 jaar de Bijbel dichtbij. Dit vindt plaats door o.a. nieuwe vertalingen te maken, de Bijbel in binnen- en buitenland te verspreiden en ook door kinderen kennis te laten maken met de Bijbel. Voor veel kinderen is de kerk één van de belangrijkste plekken waar ze de Bijbel leren kennen. Het NGB heeft daarom Bijbel Basics – een methode waarin kinderen in de kinder(neven)dienst of zondagsschool aan de slag kunnen met de Bijbel. Bijbel Basics is gratis beschikbaar. Het NGB wil Bijbel Basics graag kunnen blijven aanbieden in Nederland en Vlaanderen. Een collecte helpt dit mogelijk te maken. U kunt u bijdrage geven via de Givt-app 2. Voor beide collectes is het rekeningnummer **NL29 RABO 0373 7340 34**. Ook kunt u uw gift in de collectezak deponeren.

Digitaal geven via Givt-app

Dit werkt via de bijgevoegde QR-code. Daarmee kunt u waar u ook bent door middel van de app. uw gift(en) overmaken. De 1^e collecte is het diaconale doel en tweede is voor de kerk of een speciale doelcollecte.



Koffie-ochtenden

Iedere woensdagmorgen van 10:00-11:30 uur houden we Open Huis in de Wijngaard. U kunt er een spelletje doen, een handwerkje, de krant lezen, een praatje maken, onder het genot van een kopje koffie/thee. Voor nieuwe mensen een mogelijkheid om anderen te ontmoeten en te leren kennen.

Hartelijk welkom! Uw gastvrouwen: Elly Mannak, tel. 06-27401699 en Dinie Meijer, tel. 575712.

Huiskamerontmoetingen rond het jaarthema 2023/2024

De Pastorale Raad organiseert het komende gemeentewerkseizoen een achttal huiskamerontmoetingen rond de lezingen van het jaarthema “De boom aan de bron – wortelen in geloof”. Tijdens de startzondag heeft u al kennis kunnen nemen van deze vier lezingen. Er is steeds een middag- en een avondbijeenkomst, zodat het voor alle gemeenteleden mogelijk is een ontmoeting bij te wonen.

De eerste twee bijeenkomsten waarin **Psalm 1** centraal staat, zijn respectievelijk op:

- **24 oktober a.s.**, 14:30 – 16:30 uur, gespreksleider ds. Irma Pijpers. Gastadres: Mw. Ali van de Kolk, Karel Doormanstraat 50 app. 63, tel. 518470.
- **26 oktober a.s.**, 19:30 – 21:30 uur, gespreksleider is Martin Rus. Gastadres: Mw. Aartje Bos, Van Essenstraat 8, tel. 514732.

U kunt zich opgeven bij de gastvrouwen of bij mw. Dinie Meijer, tel. 575712

Leeskring Warnsveld

Op **24 oktober** start de leeskring rond het boek "Vertrouwingen" van Dirk de Wachter onder begeleiding van emeritus predikant Roel van Oosten. Data: 24/10; 7/11; 21/11; 5/12; 19/12.

Tijd: 10:00 uur. Plek: De Eekschuur.

Als je mee wilt doen, graag opgeven kan nog via samterpstra.zakelijk@gmail.com

Gedachtenisdienst van 29 oktober

In de dienst noemen wij de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden.

Nabestaanden zijn uitgenodigd voor de dienst. Eén van hen of een ouderling/diaken steekt een kaars aan bij het noemen van de naam. U bent allen welkom om ook buiten de kerkdienst een kaars aan te steken om een dierbare te gedenken. Dit kan van 12:00 uur tot 15:00 uur in de Walburgiskerk. Er zijn dan leden van ons pastorale team aanwezig voor een gesprek. Vanaf 13:30 uur oefent de cantorij van de Lebuinis in de Walburgiskerk, omdat zij hun medewerking verlenen in de vesper die om 16:00 uur begint.

Lezing Remonstrantsekerk Lochem

Op zondag **29 oktober 2023 14:30 uur**, kerk open 14:00 uur is er in de Remonstrantse Kerk, Emmastraat 10 te Lochem een lezing met als titel "Wat een warm welkom met een vluchteling doet". De spreker is Ayfer Koç, entreekosten € 10,- inclusief koffie/thee; Vooraf aanmelden verplicht bij j.w.bredewout@concepts.nl met het aantal personen of telefonisch: 0573-450224. Betaling in de kerk contant of met QR-code.

Bijeenkomst Euthanasie

Op **donderdagmiddag 2 november** a.s. organiseert Café Doodgewoon een bijeenkomst met het thema "Euthanasie, hoe zit dat nou precies?" in het Wijkcentrum Waterkracht in Zutphen van 14:15-16:00 uur. Marga Geurtzen, Netwerk Palliatieve zorg Achterhoek en regio Zutphen.

Dankdag in de Wijngaard

Op **zondag 5 november** vieren we dankdag voor gewas en arbeid. Wij gedenken deze dag sinds jaren in de zondagse eredienst, waarbij we onze dankbaarheid uitspreken voor ons dagelijks eten en voor het werk dat we kunnen en mogen doen. In overleg met de Voedselbank hebben we besloten om geen voedsel in te zamelen maar wel te collecteren voor de voedselbank. Met de hele gemeente danken we God, vieren, beleven en delen we de gaven. Daarom willen we een dankbaarheidstafel maken, waarop ieder een kleine attentie neerlegt waarvan een ander blij wordt. We denken bijvoorbeeld aan iets dat je zelf gemaakt hebt of een bloem uit eigen tuin, iets van fruit, lekker stukje zeep, lichtje, eigen gemaakte kaart enz. Na afloop van de dienst worden de dankbaarheidsattenties uitgedeeld bij de uitgang, zodat we als dankbare mensen de kerk kunnen verlaten.

Namens de diaconie, Pini en Tineke.

Het filmcafé

Op vrijdag 13 oktober is een groep van zo'n 18 deelnemers samen naar de film geweest. Een succes! Gezellig eerst aan de koffie, dan de film en daarna even napraten. Als u het gemist hebt, ga dan de volgende keer mee. Dat is **op vrijdag 10 november**, naar de film 'Past lives'. Noteer vast deze datum. Volgende week praten we u bij over deze film. Wordt vervolgd.

Ted Klok, Yvonne van der Veeke en Alice Hilbers

Gespreksgroep zelfgekozen levenseinde

Vanaf **15 november** zal er maandelijks op de woensdagmiddag een gespreksgroep zijn over het thema: zelfgekozen levenseinde, mag een leven voltooid zijn? We willen stilstaan bij de vragen:

- Hoe kun je vanuit het christelijk geloof nadenken over een zelfgekozen levenseinde als je ouder wordt? Verschillende perspectieven zullen naast elkaar gezet worden.
- Hoe kun je dit onderwerp bespreken met je ouders/kinderen?

Informatie en opgave voor de gespreksbijeenkomsten: Martin Rus; rus@pknzutphen.nl, 06-120249128

Data: woensdagmiddag 15 november, 13 december 2023, 17 januari en 21 februari 2024

Plaats: De Wijngaard, Tijd: 15:00 – 17:00 uur. Begeleiding: Martin Rus (met uitzondering van 15 november) en Eva Ouwehand, geestelijk verzorger Altrecht GGZ en Hospice Zutphen. Anna Jansonius en Berber Oldenbeuving, beiden specialist ouderengeneeskunde, zullen ook aanwezig zijn tijdens deze gespreksbijeenkomsten.