



# Kerkbrief

## Protestantse Gemeente Zutphen

---

### Bij de diensten

#### Wijngaard

Voorganger: Swenne Bijzet

Organist: Wilmer de Jong

Lector: Dicky Stolte

Kosters: Elly Mannak en Carla van Wouwe

### Nummer 10 – 5 maart 2023

Techniek: Albert Bosveld en Werner Beldman

#### Collecten

De eerste collecte is voor de Ghanese boerinnen en de tweede voor de Kerk

---

### Mededelingen

#### Bloemengroet

De bloemen gaan naar mw. Raat, Het Spijk, Zutphenseweg 202, Eefde en naar mw. Bargeman, Olypoort, app. 326, Coehoorsingel 5.

#### Liturgische schikking op de 2e zondag van de 40-dagentijd.

De kronkelige hazelaar verbeeldt ons kronkelige levenspad. We weten niet wie en wat we tegenkomen op dit pad, maar vandaag is er de ontmoeting op de berg van Jezus met Mozes en Elia. Deze 3 personen worden verbeeld door de 3 witte tulpen.

#### Collecten

Noord-Ghana is een droge regio. Het is moeilijk om hier rond te komen van de opbrengsten van landbouw, terwijl dat wel de belangrijkste bron van inkomsten is. De landbouworganisatie van de Presbyteriaanse kerk helpt Ghanese boerinnen met landbouw en verkoop. Als er weinig werk is op het land, verzamelen vrouwen de noten van de karitéboom, die in het gebied groeit.

De kerk helpt vrouwen om het proces te stroomlijnen door zich in groepen te organiseren en zorgt voor moderne werkplaatsen en betere oventjes. De vrouwen verwerken de noten nu op een efficiënte en milieuvriendelijke manier. De kwaliteit van de boter is zo goed, dat ze een betere prijs krijgen op de markt. "Ik kan nu mijn gezin onderhouden en mijn kinderen naar school sturen," vertelt een van de vrouwen. U kunt uw bijdrage overmaken op reknr. **NL61 RABO 0376 7008 82** of de Givt-app collecte 1.

U kunt uw gift voor de kerk overmaken op reknr. **NL29 RABO 0373 7340 34** of de Givt-app collecte 2.

#### Digitaal geven via Givt-app

U kunt geven via de bijgevoegde QR-code. Daarmee kunt u waar u ook bent door middel van de app. uw gift(en) overmaken.

*Wilt u de gift bestemmen voor een bepaald doel, dit bij specificatie aangeven.*



#### Sobere maaltijden in de 40-dagentijd

Ook dit jaar zijn er in de 40-dagentijd weer de sobere maaltijden. We delen ons zelf meegebrachte brood en staan met de lezingen van de zondag stil bij de weg die Jezus ging voor het Pasen werd.

Ook denken we aan wie gebrek lijdten en leggen iets van onze welvaart opzij. De maaltijden zijn op woensdag **8, 15, 22 en 29 maart** van **18:00 uur – 19:00 uur** in de Wijngaard. Iedereen is van harte welkom. Voor info of aanmelding: Corina Terlouw, 0575-510993

#### Rank proces

Op zondag **19 maart**, na afloop van de dienst, kunt u kennismaken van de resultaten uit het Rank-proces: wat voor kerk willen en kunnen we zijn over 5 à 10 jaar? Ook gaan we dan met elkaar in gesprek over de aanbevelingen en eerste ideeën. De werkgroep RANK geeft vooraf een samenvatting van wat de gemeenteleden hebben ingebracht. Tot de 19<sup>e</sup> kunt u hier elke week een paar citaten uit één van de reacties lezen, ter inspiratie:

*“Ik houd erg veel van een mooie liturgie. Maar ik vraag me tegelijkertijd wel eens af: is het soms niet te hóóg-kerkelijk? Er is voor mij een subtiel ,maar wel belangrijk, verschil tussen: simpel én eenvoudig. De taal van het hoofd en de taal van het hart (het lichaam). Ook: de taal van diverse sociale dwarslagen (en opleidingsnivo). Hoe zijn we gastvrij?”*

*“De wekelijkse bijeenkomsten/ diensten blijven belangrijk om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en Gods Woord te horen. Maar dat hoeft niet perse in de huidige vorm. Korte preek en later samen praten erover is ook prima. Meer accent op ontmoeten en leren van elkaar.”*

*“...zorg dat wij een eenheid blijven waarbij verscheidenheid in geloof gerespecteerd wordt.”*

Emma Gossink

### **Bijbelen begint weer!**

Ds. Ronald Heins is naar Dieren vertrokken, maar het Bijbelen gaat door. Ds. Gerard van der Brug en onze kerkelijk werker Martin Rus pakken de draad weer op. Onder hun leiding wordt in elk geval tot aan de zomer iedere maand twee keer een Bijbelgedeelte besproken met iedereen die daar belangstelling voor heeft. Het gaat dus echt niet om grote Bijbelkennis, maar wel om echte belangstelling. U hoeft zich alleen maar aan te melden. Dat kan bij Adriaan van Oosten (ajvanoosten@planet.nl). Mensen die al eerder hebben meegedaan, hebben hierover al een mail gehad, en hoeven niet nog een keer te reageren. We komen bij elkaar op elke tweede woensdag van de maand van **16:00 tot 17:00 uur (dus op 8 maart, 12 april, 10 mei en 14 juni)**, en op elke vierde woensdag van **19:00 tot 20:00 uur (dus op 22 maart, 26 april, 24 mei en 28 juni)**, steeds in De Wijngaard. Wie zich heeft aangemeld, krijgt ruim van te voren bericht over het Bijbelgedeelte waar we het over zullen hebben. U bent hartelijk welkom!

### **Actiedag glas-en-lood ramen**

In november beloofden we u dat we de actie voor de ramen in het voorjaar zouden voortzetten. Dat gaat gebeuren op **zaterdag 1 april, van 10:00 uur tot 16:00 uur**. Een werkgroep is gestart met de voorbereidingen. We nodigen u nu al vast uit om die dag Café-restaurant “De Wijngaard” te bezoeken. 's Morgens en 's middags wordt daar koffie, thee en limonade geserveerd, met veel lekkers daarbij. Tussen de middag kan er bovendien geluncht worden met in elk geval stevige soepen, salades, pannenkoeken en poffertjes. Natuurlijk zullen er in het restaurant ook allerlei aantrekkelijke non-food artikelen verkocht worden!

Wij zoeken nu dus gemeenteleden om te helpen met

- koffie en thee zetten en serveren aan onze bezoekers
- cakes en taarten bakken voor bij de koffie en de thee
- maaltijden maken, eventueel ook om mee te nemen naar huis
- leuke activiteiten voor kinderen organiseren en/of begeleiden
- bloemen schikken en verkopen
- eigen producten voor de verkoop aanbieden
- boeken afstaan voor de boekenkraam
- enz. enz. Alle goede ideeën zijn welkom!

Meldt u zich aan bij de drie leden van de werkgroep (Lies van der Brug, Dinie Meijer en Adriaan van Oosten), via [info@pknzutphen.nl](mailto:info@pknzutphen.nl) of door middel van een briefje in de brievenbus van het kerkelijk bureau. Op de enveloppe vermelden “Actiedag”. Bijdragen voor deze actie zijn natuurlijk ook hartelijk welkom op bankrekening **NL29 RABO 0373 7340 34** t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zutphen, onder vermelding “glas in lood”.

### **Concert Walburgiskerk verzet**

De Stabat Mater van Pergolesi wordt niet zoals in de vorige kerkbrief vermeld stond op 19 maart om 16:00 uur uitgevoerd, maar op **zaterdag 1 april om 20:00 uur** in de Walburgiskerk te Zutphen.

De Stichting Henrick Baderorgel organiseert dit eerste concert van het jaar welke wordt uitgevoerd door solisten Roelien van Wageningen, alt mezzo en Titia van Heyst, sopraan. De instrumentale begeleiding wordt gegeven door het Ruysdael Kwartet met Joris van Rijn en Emi Ohi Resnick op viool, Gijs Kramers op altviool en Michael Müller op de cello. Klaas Stok speelt de orgelpartij van het stuk.

Pergolesi componeerde het Stabat Mater in 1736, in de laatste weken voor zijn sterven. Het stuk werd enorm populair en is het meest gedrukte muziekwerk in de 18e eeuw. Toegang: online €12,50 (site:[www.baderorgel.nl/concert/passieconcert-stabat-mater-pergolesi/](http://www.baderorgel.nl/concert/passieconcert-stabat-mater-pergolesi/)) en aan de kassa €15,00.