



Ker kb r i e f

Protestantse Gemeente Zutphen

Bij de diensten

Wijngaard

Voorganger: ds. Deddie van Alphen-Ubbens
Organist: Bram van Oort
Lector: Menno Slagter
Kosters: Dolf en Ineke Ponger

Nummer 12 – 19 maart 2023

Techniek: Albert Bosveld, Werner Beldman

Collecten

De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede voor de kerk

Mededelingen

Bloemengroet

De bloemen gaan naar mw. Toos v Rij, zorghotel de Gouden Leeuw, 4 hoog, nr 23, De Clercqstraat 58 Zutphen en naar dhr. van Eerden, Olypoort app. 313, Coehoorsingel 5 te Zutphen.

Liturgische schikking op de 4e zondag van de 40-dagentijd.

De kronkelige hazelaar verbeeldt ons kronkelige levenspad, we weten niet wie en wat we tegenkomen op dit pad. Vandaag ontmoeten we een man die niet ziet en niet gezien wordt door de mensen om hem heen. Jezus ziet en doet hem zien. Het oog verbeeldt.....oog hebben voor.....zien...

Collecten

In Nederland zijn ruim 33.000 mensen gedetineerd en zitten een korte of langere gevangenisstraf uit. Jezus vraagt ons niet te oordelen, maar barmhartig naar hen om te zien. Daarom reiken we (ex-) gevangenen, tbs-patiënten en hun familie een helpende hand om te werken aan herstel.

Kerk in Actie ondersteunt diverse initiatieven in Nederland die omzien naar gevangen en hun partners en kinderen, hen bezoeken tijdens de detentie en een nieuwe kans te bieden in de maatschappij. Zoals bijvoorbeeld Exodus, partner van Kerk in Actie, die speciale herfstweken organiseert waar kinderen kostbare tijd met hun gedetineerde ouder kunnen doorbrengen en samen weer even iets van het echte gezinsleven kunnen ervaren. U kunt uw bijdrage overmaken op reknr.**NL61 RABO 0376 7008 82** of de Givt-app collecte 1.

U kunt uw gift voor de kerk overmaken op reknr.**NL29 RABO 0373 7340 34** of de Givt-app collecte 2.

Digitaal geven via Givt-app

U kunt geven via de bijgevoegde QR-code. Daarmee kunt u waar u ook bent door middel van de app. uw gift(en) overmaken.

Wilt u de gift bestemmen voor een bepaald doel, dit bij specificatie aangeven.



Sobere maaltijden in de 40-dagentijd

Ook dit jaar zijn er in de 40-dagentijd weer de sobere maaltijden. We delen ons zelf meegebrachte brood en staan met de lezingen van de zondag stil bij de weg die Jezus ging voor het Pasen werd.

Ook denken we aan wie gebrek lijden en leggen iets van onze welvaart opzij. De maaltijden zijn nog op woensdag **22 en 29 maart van 18:00 uur – 19:00 uur** in de Wijngaard. Iedereen is van harte welkom.

Voor info of aanmelding: Corina Terlouw, 0575-510993

Ophalen huispaaskaarsen.

Op de **zondagen 26 maart en 2 april** kunnen degenen die een huispaaskaars besteld hebben deze na de dienst in de kerkzaal ophalen en betalen (graag contant en gepast).

Namens de Werkgroep Vieren, Coby Aartsen

Taizéviering dicht bij huis

Vandaag **zondag 19 maart** is er weer gelegenheid om samen Taizéliederen te zingen in de Martinuskerk in Warnsveld. De kring met mensen wordt steeds groter en het (meerstemmige!) zingen steeds mooier. De kerk is open vanaf **18:15 uur** - ook om in te zingen - en de viering begint om **19:00 uur**. Op 16 april is de laatste viering van dit seizoen. Graag tot ziens in de Martinuskerk!

Jacoline

Reis naar Taizé voor jongeren

Jongeren uit de Gemeente Dieren gaan van **23 t/m 30 april naar Taizé** en vanuit de Gemeente Zutphen sluiten we graag aan! De kosten voor het verblijf in Taizé liggen tussen 63 en 91 euro. De reiskosten zijn afhankelijk van het aantal personen dat meegaat en het vervoer. Overnachten kan in tenten of barakken. Hierover wordt gezamenlijk een beslissing genomen. Is Frans niet je sterkste taal? Gelukkig is Engels de voertaal in Taizé. Op **zondag 19 maart om 11:30 uur** is er een informatiebijeenkomst in de Ontmoetingskerk in Dieren. Terwijl we soep en een broodje eten, vertellen jongeren met reiservaring over hun verblijf in Taizé. Je kan hen dan ook al je vragen stellen. Ben jij tussen de 15 en 25 jaar en wil je wel mee naar de informatiebijeenkomst? Meld je dan snel aan bij Ginny van der Zee, gc.schoppers@gmail.com.

Huiskamergesprekken

De geplande huiskamergesprekken op dinsdagavond 21 maart en op woensdagmiddag 22 maart kunnen helaas **niet** doorgaan. We hopen erop terug te komen op een later tijdstip. Namens de Pastorale Raad, Dinie Meijer.

Actiedag glas-en-lood ramen

Die gaat plaatsvinden op **zaterdag 1 april, van 10:00 uur tot 16:00 uur**. We nodigen u nu al vast uit om die dag Café-restaurant "De Wijngaard" te bezoeken. 's Morgens en 's middags wordt daar koffie, thee en limonade geserveerd, met veel lekkers daarbij. Tussen de middag kan er bovendien geluncht worden met in elk geval stevige soepen, salades, pannenkoeken en poffertjes. Behalve om spijs en drank zijn er natuurlijk ook allerlei andere zaken te koop. Wij weten nu al dat er bloemen, haak-maar-aan artikelen, boeken en puzzels, brocante en felicitatiekaarten zullen worden aangeboden. Hebt u ook nog iets aantrekkelijks in de aanbieding? Neem contact met ons op! Wij zijn nog op zoek naar gemeenteleden om te helpen met:

- koffie en thee zetten en serveren aan onze bezoekers
- cakes en taarten bakken voor bij de koffie en de thee
- soep en pannenkoeken bereiden voor de lunch
- maaltijden maken om mee te nemen en er thuis van te genieten (bakjes staan in de kast in de kleine zaal) Meldt u zich aan bij een van de leden van de werkgroep: Lies van der Brug (liesvdbrug@gmail.com), Dinie Meijer (diniebr@planet.nl) en Adriaan van Oosten (ajvanoosten@planet.nl).

PS. Bijdragen voor deze actie zijn natuurlijk ook hartelijk welkom op bankrekening

NL29 RABO 0373 7340 34 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Zutphen, onder vermelding "glas in lood".

Van de Kerkenraad

Het lijstje namen van medewerkers in de kerkdienst op de orde van dienst en de Kerkbrief is selectief en er komen vragen over waarom juist deze wel en andere niet. Destijds, bij het samengaan van de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk, was het zeer gewenst om elkaar te leren kennen en zoveel mogelijk namen te noemen, maar dat argument geldt nu niet meer.

Vanwege onderling ruilen is de informatie ook niet altijd up-to-date. De kerkenraad heeft daarom besloten dat met ingang van **zondag 2 april 2023** bij de afkondiging en op de orde van dienst alleen de namen van predikant, organist en lector genoemd worden. De namen van koster en streamers staan dus voortaan niet meer op de orde van dienst en de Kerkbrief. De dienstdoende ouderling stelt zichzelf voor omdat hij/zij immers de kerkenraad vertegenwoordigt en eerste aanspreekpunt is.

Nel van Houwelingen, secretaris

Kerkbrief

Elke donderdag tot uiterlijk **18:00 uur** kunt op mailadres kerkbrief@pknzutphen.nl uw kopij aanleveren. Bij te veel kopij kan tekst worden ingekort of volstaan worden met verwijzing naar website/KerkZIN.

Graag beknopte teksten (max.100 woorden) aanleveren. Gert Aartsen