

Protestantse Gemeente Zutphen

Orde van dienst voor
19 maart 2023

Vierde zondag van de Veertigdagentijd

Voorganger: Deddie van Alphen-Ubbens

Organist: Bram van Oort

Lector: Menno Slagter

Kosters: Dolf en Ineke Ponger

Techniek: Albert Bosveld, Werner Beldman

Liedboek licentie: L19129

Voor de dienst vragen we u om enige rust voor hen die zich op de dienst willen voorbereiden

Welkom en mededelingen

Voorbereiding

Moment van stilte

Orgelkoraal

Bemoediging en drempelgebed

Ouderling: Onze hulp verwachten wij van God,

Allen: IN ZIJN HAND ZIJN HEMEL EN AARDE

Ouderling: Hij is trouw aan alle mensen

Allen: OP AL ONZE WEGEN GAAT HIJ MET ONS MEE

Ouderling: Heer,

in deze tijd van bezinning

komen wij tot u.

Zie ons, met al onze fouten,

onze verlangens en onze dromen.

Richt ons op u

en op het rijk dat komt.

Allen: KOM BINNEN, IN ONS LEVEN. AMEN.

Zingen: Psalm 122 : 1 allen, 2 vr. en refr. allen, 3 m. en refr. allen

1.
Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: 'Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

2.
Hoe zijn de stammen opgegaan!
Hier gingen ons de voeten voor
der pelgrims, die de Heer verkoor,
hier, waar uw heilige muren staan!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
naar 's Heren woord, om zijn naams ere!
Zo is het Israël gezegd:
hier zijn de zetels van het recht,
de troon, waar David zal regeren!

3.
Bid heil toe aan dit Vredesoord:
dat die u mint bevredigd zij,
dat vrede in uw wallen zij,
gezegend zij uw muur en poort!
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in
om u met vrede te ontmoeten!
Om al mijn broeders binnen u,
om 's Heren tempel wil ik u,
o stad van God, met vrede groeten.

Kyriegebed

Zingen: lied 546: 1,3,4,5

1.
Wees blijde nu, in 't midden van het
lijden,
verheug u, want gij zijt niet vruchteloos,
de koning komt de vredesstad bevrijden
en de woestijn zal bloeien als een roos.

4.
Daar zal zijn zegen zich alom
verbreiden,
in heel de wereld overvloed van brood.
Zo zal het zijn aan 't einde van de tijden,
de dageraad van God is rozerood.

3.
Jeruzalem, de stad van de belofte,
verwacht een nieuw bestaan van
hogerhand.
De Zoon daalt van de Vader uit de
hoogte
en maakt de aarde tot zijn vaderland.
5.
Die in uw lijden zijt terneergezeten,
leef uw verlosser gretig tegemoet,
want deze tijden zijn U toegemeten,
maar als Hij komt, dan maakt Hij alles
goed.

Groet

V: De Heer zij met u en met jullie

G: OOK MET U ZIJ DE HEER

Aansteken kaarsen

Gebed

Moment voor jong en oud

Zingen: projectlied (melodie: lied 542):

*Gekomen in de tuin van God
ontmoeten wij elkaar
Maar Jezus neemt ons mee op weg
langs mensen, hier en daar*

*In het voorbijgaan ziet Hij hem:
de blinde langs de weg
Gods werk wordt zichtbaar als hij gaat
en doet wat Jezus zegt.*

De kinderen gaan naar de kindernevendienst

Lezing: 1 Samuel 16: 1-13

Zingen: 319: 1,3,5,7

1.
Alles wat er staat geschreven,
Heer, doe ons verstaan,
want uw woorden zijn ons leven,
spreek ons aan!

5.
Jezus heeft het laatst gesproken
en zijn stem gaat voort,
want als graan is Hij gebroken
woord voor woord.

3.
Herder David werd een koning
en hij zong uw lof,
en zijn zoon bouwde uw woning
heerlijk af.

7.
Gij gaat onze aard' te boven,
zend uw adem neer,
heel de aarde moet U loven
meer en meer.

Lezing: Mattheüs 22: 41-46

Lector: Woord van de HEER.

Allen: WIJ DANKEN GOD.

Zingen: 339a

U komt de lof toe, U het gezang,
U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest
in alle eeuwen der eeuwen.

Verkondiging

Zingen: 103c: 1,2,3,5

1.

Loof de koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de koning, loof de koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

3.

Ja, Hij spaart ons en Hij redt ons,
Hij kent onze broze kracht.
Hij bewaart ons, Hij ontzet ons
van de boze en zijn macht.
Loof uw Heiland, loof uw Heiland,
die het licht is in de nacht.

2.

Loof Hem als uw vaderen deden,
eigen u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Loof uw Vader, loof uw Vader,
tot uw laatste adem toe.

5.

Engelen, zing ja en amen
met de koning oog in oog!
Zon en maan, buig u tezamen
en gij sterren hemelhoog!
Loof uw Schepper, loof uw Schepper,
loof Hem, die het al bewoog!

Gebeden en gaven

Bij afkondiging overlijden zingen wij lied 961

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

Zingen: 418

1.

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest.

3.

Vrede, vrede laat
Gij in onze handen,
dat wij die als zaad
dragen door de landen,
zaaiend dag aan dag,
zaaiend in den brede,
totdat in uw vrede
ons hart rusten mag.

2.

Niemand kan alleen,
Heer, uw zegen dragen;
zegen drijft ons heen
naar wie vrede vragen.
Wat Gij schenkt wordt meer
naar gelang wij delen,
horen, helpen, helen, –
vruchtbaar in de Heer.

4.

God, schenk ons de kracht
dicht bij U te blijven,
dan zal ons geen macht
uit elkander drijven.
Zijn wij in U een,
samen op uw wegen
dan wordt ons tot zegen
lachen en geweest.

Zegen

