



Kerkbrief

Protestantse Gemeente Zutphen

Bij de diensten

Wijngaard

Voorganger: ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn

Organist: Bram van Oort

Lector: Menno Slagter

Kosters: Dolf en Ineke Ponger

Nummer 4 – 22 januari 2023

Techniek: Berto Salfischberger en Werner Beldman

Collecten

De eerste collecte is voor het Odensehuis en de tweede voor de Kerk

Mededelingen

Bloemengroet

De bloemen gaan naar mw. Nooteboom, Saltpoort 201, Coehoorsingel 3 en naar mw. van Lottum Weerdslag 137.

Collecten

Het Odensehuis, Marinetsingel 60 in Zutphen, is een warme ontmoetingsplek voor mensen met geheugenproblematiek of beginnende dementie en voor hun naasten en buurtbewoners.

Het is ontzettend belangrijk om mensen te blijven ontmoeten en in beweging te blijven. Hierdoor wordt het brein geprikkeld. Graag ondersteunen we dit project. U kunt uw bijdrage hiervoor overmaken op reknr. **NL61 RABO 0376 7008 82** of de Givt-app collecte 1.

U kunt uw bijdrage voor de kerk overmaken op reknr. **NL29 RABO 0373 7340 34** of de Givt-app collecte 2.

Digitaal geven via Givt-app

U kunt geven via de bijgevoegde QR-code. Daarmee kunt u waar u ook bent door middel van de app. uw gift(en) overmaken.

Wilt u de gift bestemmen voor een bepaald doel, dit bij specificatie aangeven.



Huispaaskaarsen

Ook dit voorjaar kunt u een huispaaskaars bestellen. Vanaf **zondag 29 januari t/m zondag 26 februari** ligt er een lijst met afbeeldingen in de hal van "De Wijngaard". Voor degenen die de diensten via YouTube volgen is het mogelijk de kaarsen te bestellen bij het kerkelijk bureau, bij voorkeur via de mail **info@pknzutphen.nl** of als dit niet mogelijk is telefonisch op donderdag bij het kerkelijk bureau tussen 9:00 en 12:00 uur (0575-514178). Een foto van de afbeeldingen wordt op de website geplaatst.

Uw huispaaskaars kunt u ophalen op **zondag 26 maart en zondag 2 april**, na de kerkdienst, of op de **donderdagmorgen 23 en 30 maart tussen 10:30 en 12:00 uur bij het kerkelijk bureau.**

Het verzoek is om uw kaars met gepast contant geld te betalen. De huispaaskaarsen zijn leverbaar in de opdruk- en wasreliëf uitvoeringen: Ark van Noach, Agnus Dei, Vrede, Vredesduif en Chi-Rho kruis.

De prijzen liggen afhankelijk van de hoogte en uitvoering tussen de € 24,50 en € 85,00.

Namens de Werkgroep Vieren,

Coby Aartsen

Voedselbank zoekt vrijwilligers

In de week van **maandag 30 januari t/m zaterdag 4 februari** zal de Voedselbank bij de drie AH-winkels in Zutphen en Warnsveld een inzamelactie "Op een lege maag kan je niet leven" houden. Hiervoor zoeken zij vrijwilligers, die in de winkels klanten aanspreken en boodschappenbriefjes uitdelen. Wilt u een dagdeel, van **9:30 – 13:30 uur** of van **13:30 – 17:30 uur**, helpen dan kunt u opgeven via: **info@voedselbank.nl** of 06-146 146 30 (Wim van Heerde).

Namens de diaconie, John Buitenhuis

Afscheid en vertrek van ds. Heins

Voor alle gemeenteleden zijn er twee momenten om persoonlijk afscheid van ds. Heins te nemen.

Op **vrijdagavond 3 februari** organiseren we een mooie feestavond in De Wijngaard. Inloop vanaf 19:00 uur, start programma om 19.30 uur. Een avond van terugblikken, herinneringen ophalen, waardering en dank uitspreken, muziek, enz. Het programma vullen we met elkaar in, dus het wordt hoe dan ook een bijzondere avond. We kijken er naar uit! Wilt u laten weten wat u als groep of als individu voor idee heeft? Adriaan van Oosten en Alice Hilbers wachten nieuwsgierig op reacties!

Dan is er de afscheidsdienst op **zondag 5 februari**. Dan gaat ds. Heins zelf voor en er zijn ook gasten van buiten onze gemeente uitgenodigd. Met elkaar willen we een uitgebreid taartenbuffet bij de koffie verzorgen, na de dienst. Dus we vragen iedereen: wilt u iets lekkers maken (of kopen) en dat die zondagochtend meenemen naar de kerk? Dat stallen we dan uit op tafels, zodat het een uitgebreid en feestelijk buffet wordt, met voor elk wat wils. We kunnen nog meer lekkers gebruiken, dus wilt u aan Tineke Wijers (tinekewijers@hotmail.com, tel. 06-15201933) of Carla van Wouwe (cl.wouwe@gmail.com) laten weten wat u meeneemt? Dank alvast!

Nog even dit: helaas is op de brief bij KerkZIN een fout rek.nr. vermeld voor uw bijdrage voor het cadeau voor ds. Heins. Het moet zijn: **NL29 RABO 0373 7340 34** t.n.v. Coll. van Kerkrentmeesters van de Prot. Gem. Zutphen. o.v.v. afscheid ds. Heins. Erg fijn als u meedoet!

Op zondag 12 februari wordt ds. Heins officieel verbonden aan de gemeenten Spankeren, Laag-Soeren en Dieren. Zij vertrekken rond 1 maart uit onze pastorie.

Eindelijk volwassen...

Een programma met lezing & liedjes over wijs ouder worden. Met Frits de Lange (lezing) en Eessa Frieman (zang). Op **woensdag 25 januari om 20.00 uur in de Wijngaard**. Frits de Lange doet vanuit zijn vakgebied al lang onderzoek naar 'goed ouder worden'. Als 65-plusser is hij nu ook een beetje ervaringsdeskundige. In zijn lezing legt hij uit waarom je op je oude dag niet het gevoel hoeft te krijgen dat het met je gedaan is. Hij gelooft ook niet in de ouderdom als alleen maar een succesverhaal.

Wijs oud worden, dat is zijn ideaal waar hij – als wetenschapper en als 'oudere-in-opleiding' - een goed woord voor wil doen. Hij schreef hierover zijn boek 'Eindelijk volwassen. De wijsheid van de tweede levenshelft.' De delen van de lezing worden afgewisseld met eigenwijze en ontroerende liedjes over wijsheid en ouderdom, gezongen door Eessa Frieman. De toegang is gratis. Na afloop is er een collecte.

Pelgrimswandeling uitgesteld

De pelgrimswandeling van zaterdag 14 januari 2023 is door slechte weersomstandigheden niet doorgegaan. De wandeling zal nu plaatsvinden op **zaterdag 28 januari** a.s. en zal starten vanaf De Wijngaard, Wilhelminalaan 3, Zutphen. Om **9:00 uur** willen we beginnen met een morgengebed in de aandachtsplek van De Wijngaard. Na het morgengebed drinken we koffie/thee en daarna gaan we in stilte wandelen. De tocht is ongeveer 8 km lang. We lopen onder meer langs de Berkel en over landgoederen. Halverwege de wandeling is er gelegenheid om onze gedachten met elkaar te delen. Je bent van harte welkom om mee te wandelen, de kosten voor deze wandeling bedragen zoals altijd € 5,--. Het zou fijn zijn als je dit gepast mee neemt. Je kunt je opgeven tot **uiterlijk 26 januari** bij Bartha Pluim

barthapluij@gmail.com

Bartha Pluim en Coby Aartsen

Liturgie en Postbezorging

We zijn heel dankbaar dat mevrouw Hemeltjen en haar zoon Jan Willem de post zo vele jaren hebben willen verzorgen! Einde van het afgelopen jaar hebben we hen bedankt met een cadeaubon en een mooie bos bloemen!

Op de oproep wie deze werkzaamheden wil overnemen hebben Henk en Janet Groen en Harm Nieuwenhuis gereageerd. Zij willen de liturgieën bezorgen bij de mensen thuis. Heel veel dank daarvoor! We willen u allen vragen de overige post per mail te sturen of -indien mogelijk- zelf te verzorgen zodat we de kosten op die manier kunnen beperken. Alvast bedankt voor de medewerking.

Vrijwillige koster(s) gevraagd

Het team van de vrijwillige koster(s) is nog steeds op zoek naar 1 of het liefst twee nieuwe collega's. Het werk van de vrijwillige koster is heel gevarieerd, leuk en dankbaar werk. Ook is het een mooie manier om nog meer gemeenteleden te leren kennen en te ontmoeten. Heeft u interesse, wilt u een keer meelopen of heeft u vragen? U bent van harte welkom en kunt contact opnemen met Carla van Wouwe via dewijngaard@pknzutphen.nl