



Kerkbrief

Protestantse Gemeente Zutphen

Bij de diensten

Walburgiskerk

Voorgangers: ds. Ronald Heins, ds. Irma Pijpers en Alice Hilbers

Organist: Klaas Stok

Lector: Dicky Stolte

Kosters: Carla van Wouwe, Elly Mannak en Eugène de la Rambelje

Nummer 45 – 6 november 2022

Techniek: Bart Ooms en Werner Beldman
Bloemschikking: Coby Pennings

Collecten

De eerste collecte is voor het hospice en de tweede voor de Kerk

Mededelingen

Collecten

In deze gedachtenisdienst vragen we aandacht voor het Hospice in Zutphen. Iedereen die terminaal ziek is kan een beroep doen op het Hospice. Hier is elk mens uniek. Daarom is het uitgangspunt van het hospice om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de wensen van iedere gast, zodat ze zelf zoveel als mogelijk de regie behouden over hun eigen leven. U kunt uw bijdrage voor het Hospice overmaken op reknr. **NL61 RABO 0376 7008 82** of de Givt-app collecte 1.

U kunt uw bijdrage voor de kerk overmaken op reknr. **NL29 RABO 0373 7340 34** of de Givt-app collecte 2.

Digitaal geven via Givt-app

U kunt geven via de bijgevoegde QR-code. Daarmee kunt u waar u ook bent door middel van de app. uw gift(en) overmaken.

Wilt u de gift bestemmen voor een bepaald doel, dan graag bij de specificatie het doel of datum van de betreffende zondag vermelden!



Beroep ds. Ronald Heins

De kerkenraad ontving afgelopen week het bericht dat onze broeders en zusters van de protestantse gemeente Spankeren - Laag-Soeren - Dieren een beroep zullen uitbrengen op ds. Ronald Heins. De komende drie weken heeft hij de gelegenheid dat beroep te overwegen. Wij wensen hem en zijn gezin daarbij sterkte en inzicht om een goede beslissing te nemen.

Voedselbank

De Voedselbank heeft dringend behoefte aan houdbare producten voor de wekelijkse voedselpakketten. De Diaconie heeft daarom besloten om iedere zondag voor de kerkdienst voedsel in te zamelen. Er staat een krat bij de ingang van de kerk. Er wordt om de volgende producten gevraagd: rijst, pasta, mie, pastasaus, kruidenmix, groente en fruit in blik of glas, houdbare melk, zoet broodbeleg, beschuit, knäckebröd, tarwebiscuits en thee.

Een financiële bijdrage is ook welkom op de reknr. **NL61 RABO 0376 7008 82** van de Diaconie Protestantse Gemeente Zutphen.

Weer kerken in De Wijngaard

Volgende week **zondag 13 november** gaan wij weer kerken in De Wijngaard. Normaal noemen wij dat de "warme kerk", omdat deze beter verwarmd kan worden dan de Walburgiskerk. Binnen het College van Kerkrentmeesters hebben wij besloten i.v.m. de hoge energiekosten de verwarming in De Wijngaard een paar graden lager te zetten. Dus houdt u er rekening mee dat u voldoende warm gekleed bent, een extra trui of vest zal uitkomst bieden. Namens het College van Kerkrentmeesters, Freek Pennings

Gesprekken 'Werken in Gods tuin'

Komende week zijn er gesprekskringen rond het jaarthema ... *in Gods tuin*. We gaan het dan hebben over wat het betekent om te *werken in Gods tuin*.

Waarom doen we wat we doen? De een heeft betaald werk, de ander zet zich in als vrijwilliger. De een doet het met moeite, de ander met plezier. De een werkt om er de kost mee te verdienen en voor de ander is het een roeping om handen en voeten te geven aan je dromen en idealen. Waarom doen we wat we doen? En maakt het uit als je je beseft dat je in Gods tuin aan het werk bent?

Aan de hand van enkele bijbelteksten/vragen en stellingen gaan we de komende week in gesprek.

- woensdag 9 november van 20:00-21:30 uur in de Wijngaard met ds. Irma Pijpers
- donderdag 10 november van 15:00-16:30 uur aan de van Essenstraat 20 met ds. Ronald Heins
- woensdag is er ook Bijbelen rond dit thema, van 15:00-16:00 uur in de Wijngaard
- zondag 13 november wordt Martin Rus bevestigd als pastoraal werker. Ook dan zal het gaan over 'werken in Gods tuin'.

Doet u ook mee? Graag even opgeven bij Dinie Meijer: 0575-575712, diniebr@planet.nl

Meditatie avonden 'Ik ben een Psalm'

De Psalmen staan middenin het leven en kunnen ook in onze levens herkenbaar dichtbij komen. In zeven meditatie-avonden verdiepen we ons in zeven psalmen. We zijn steeds ongeveer een uur samen in de Bovenkamer van de Wijngaard. Na een inleiding mediteren we ongeveer een half uur met een psalmtekst. Daarna kunnen we met elkaar delen wat ons erin geraakt heeft.

donderdagen 10, 17 en 24 november en 1, 8, 22 en 29 december, van 20:00-21:00 uur.

Graag aanmelden bij Ronald Heins (heins@pknzutphen.nl, 06-33047002)

Ervaring met meditatie is niet nodig.

Actiedag Glas-In-Lood

Hoewel de actiedag op **19 november** kleinschalig van opzet lijkt te worden, gaat die wel door. Zo hebben we tóch een aftrap van de actie voor de glas-in-loodramen. Kijk toch eens hoe onze ramen de moeite waard zijn! De glas-in-loodramen in De Wijngaard vormen nu nog een 'warmtelek'. Daarom is er een flinke restauratie en isolatie nodig. Op die manier kunnen we ook duurzame kerk zijn.

Om de actiedag goed te kunnen laten slagen zijn we nog op zoek naar mensen die:

- Op de dag zelf ogen en oren willen zijn om een goed en veilig verloop mogelijk te maken.
- Als veilingmeester willen/kunnen optreden.
- Vooraf maaltijden willen klaarmaken die we kunnen verkopen om mee naar huis te nemen. (er zijn er al enkelen)
- Hun taarten, cakes en wat er verder nog komt willen aanbieden om te verkopen
- Zich bij ons melden als ze iets aanbieden wat geveild kan/mag worden.

Wij, als organisatoren krijgen er nu ook echt veel zin in. Helpt u/jij ons ook mee? Meldt u/je aan via info@pknzutphen.nl of door middel van een briefje in de brievenbus van het kerkelijk bureau. Schrijft u dan s.v.p. wel op de envelop of in de onderwerpregel 'Actiedag'. Bijdragen specifiek bedoeld voor deze actie kunt u nu al overmaken op **NL 29 RABO 03737 34034** t.n.v. CvK Prot.Gem.Zutphen o.v.v. **Glas in lood**.



Stampot eten in de Eekschuur voor Oekraïne

Ruim een half jaar geleden viel Rusland Oekraïne binnen. Nu wordt het weer winter in Oekraïne, een ijskoude winter. Wij willen de Oekraïners de winter door helpen door een aantal acties te organiseren. De eerste actie is op **vrijdag 11 november** in Warnsveld, op de dag van Sint Maarten, de heilige die zijn mantel deelde met iemand die het koud had. Net zoals wij warmte willen delen. Voorafgaand aan de Sint Maartenviering is er vanaf 17:30 tot 18:30 de mogelijkheid een heerlijke stampotmaaltijd te nuttigen in De Eekschuur. Zie voor meer informatie de KerkZIN van november. Aanmelden voor eten en koken voor maandag 7 november bij gekebotter2@gmail.com. Vanaf 25 november zijn er ook acties en een inzameling in Zutphen. U hoort later meer! Warnsveld en Zutphen laten Oekraïne niet in de kou staan. Rieke Schouten

Kerkbrief

Elke donderdag tot uiterlijk **18:00 uur** kunt op mailadres kerkbrief@pknzutphen.nl uw kopij aanleveren. Bij te veel kopij kan tekst worden ingekort of volstaan worden met verwijzing naar website/Kerkzin. Graag beknopte teksten (max.100 woorden) aanleveren. Gert Aartsen