

PROTESTANTSE GEMEENTE ZUTPHEN

De Wijngaard

13 november 2022

Werken in Gods tuin

Bevestiging van Martin Rus als pastoraal werker

Welkom - mededelingen - moment van stilte

Intrede

Orgelkoraal

Bemoediging en drempelgebed

Ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Ouderling: Die trouw is tot in eeuwigheid
ALLEN: EN NIET LOSLAAT WAT HIJ MET ONS BEGONNEN IS.

Ouderling: Heer, wees hier aanwezig:
verlicht de duisternis
verdrijf de wanhoop
vul onze harten met uw liefde
en open uw toekomst.

ALLEN: GEEF VREDE, HEER, GEEF VREDE. AMEN

Lied 98: 1, 3 *Zing een nieuw lied voor God de Here*

Kyriegebed

afgesloten met het kyrie en gloriahymne 299-e

Rondom het Woord

Groet

V: De Heer zij met u

G: OOK MET U ZIJ DE HEER

De Schrift verlicht

Gebed

Voor jong en oud

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht,
het licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal
het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

1^e Schriftlezing Exodus 3: 1-15

Wees de grond onder mijn voeten

(tekst: Reinier Kleijer, mel: J. Neander / Evangelische Liedbundel 128)

The image shows a musical score for a hymn. It consists of six staves of music, each with a vocal line and a piano accompaniment line. The key signature is one flat (B-flat) and the time signature is 4/4. The lyrics are written below the vocal lines.

Wees de grond on - der mijn voe - ten
wees het -- dak bo - ven mijn hoofd:
wijs mij rich - ting op de rou - te
naar de --- toe - komst ons be - loofd.
Wees de bron waar - uit ik put
lief - de, vre - de en ge - luk.

2. Wees de stem in onze stilte
en het oor dat ons verstaat ;
wees de warmte als de kilte
onze liefde sterven laat;
en geef steeds betekenis
Aan de vraag wat leven is.

3. Wees de ziel van mijn gedachten,
wees de drijfveer van mijn hand.
Breng het rijk dat wij verwachten
mede door ons doen tot stand.
Inspireer ons dag aan dag
met uw Geest en geef ons kracht

4. Wees de zekerheid als twijfel
ons verlamt tot op het bot.
Laat in ons het inzicht rijpen
van wat mensen noemen: 'God',
en zaai twijfel in mijn geest
als ik U te zeker weet.

2^e Schriftlezing Matteüs 25: 14-18

Lector: Woord van de Heer.

Allen: WIJ DANKEN GOD.

Lied 912 *Neem mijn leven, laat het, Heer, toegewijd zijn aan uw eer*

Verkondiging

Lied 970 *Vlammen zijn er vele, één is het licht*

Bevestiging

Martin Rus wordt 'in de bediening gesteld' als pastoraal werker

Bekendmaking en inleiding

Lied 360: 1, 2 *Kom Schepper Geest, daal tot ons neer*

Vragen en zegen

lied 360: 3, 4

Vraag aan de gemeente

Voorganger: U hebt deze mens, Martin Rus,
geroepen als pastoraal werker in uw midden.
Beloof u hem te steunen bij zijn werk
en hem in uw voorbeden te gedenken?

GEMEENTE: JA, DAT BELOVEN WIJ

Lied 360: 5, 6

Gebeden en gaven

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

daarom bidden wij en zingen (368f)



Inzameling van de gaven

1^e – Diaconaal werk

2^e – Kerkelijk werk – de glas-in-lood ramen van De Wijngaard

Slotlied 422 *Laat de woorden die we hoorden klinken in het hart*

Zegen



Voorganger: ds. Ronald Heins
Organist: Bram van Oort
Lezer: Jan Marten Praamsma
Koster: Dolf en Ineke Ponger
Technici: Berto Salfischberger en Bart Ooms