

# Vol verwachting leven in Gods tuin

## projectlied

(1e couplet + het couplet van de zondag)

dit blad  
graag  
in de kerk  
laten

Wij le-ven vol ver-wach-ting in de tuin van God

Soms is de we-reld duis-ter, al - les lijkt ka - pot

Maar wie goed kijkt, die ziet al het licht, een nieuw be - gin

Al lijkt het donker, ja, het licht gaat er toch te - gen - in

Al lijkt het donker, ja, het licht gaat er toch te - gen - in.

### Zondag 1

Kijk daar de vijgenboom weer bloeien, dat geeft moed  
De bloesem wil ons nu vertellen: het komt goed  
Want wie goed kijkt, die ziet al het licht, een nieuw begin  
Al lijkt het donker, ja, het licht gaat er toch tegenin (x2)

### Zondag 2

En zie je in de verte daar die boomstronk staan?  
hoewel hij dood lijkt, komen er weer takken aan!  
Want wie goed kijkt, die ziet al het licht, een nieuw begin  
Al lijkt het donker, ja, het licht gaat er toch tegenin (x2)

### Zondag 3

In de woestijn is alles dor en levenloos  
Maar een profeet zegt: zij zal bloeien als een roos!  
Want wie goed kijkt, die ziet al het licht, een nieuw begin  
Al lijkt het donker, ja, het licht gaat er toch tegenin (x2)

### Zondag 4

Nu gaat het donker wijken, ja, het wordt weer licht!  
De volheid van de aarde toont ons Gods gezicht!  
Want wie goed kijkt, die ziet al het licht, een nieuw begin  
Al lijkt het donker, ja, het licht gaat er toch tegenin (x2)