



K e r k b r i e f

Protestantse Gemeente Zutphen

Bij de diensten

Walburgiskerk

Voorganger: ds. Ronald Heins
Organist: Klaas Stok
Lector: Gerard van der Brug
Kosters: Dolf en Ineke Ponger

Nummer 37 – 11 september 2022

Techniek: Bart Ooms en Berto Salfishberger

Collecten

De eerste collecte is voor de stichting Inlia en de tweede voor de kerk.

Mededelingen

Collecten

De diaconie collecte is vandaag bestemd voor **INLIA**, wat staat voor Internationaal Netwerk voor Lokale Initiatieven voor Asielzoekers (+ vluchtelingen). Een organisatie van en voor geloofsgemeenschappen, die vluchtelingen in nood helpen en willen voorkomen, dat vluchtelingen op straat leven. Zij vangt in Groningen, namens de gemeente, asielzoekers op met een Bed-Bad-Brood-voorziening en geeft adviezen aan kerken en diaconieën. Ook vraagt ze aandacht voor Oekraïense vluchtelingen en voor het hedendaagse "" drama ter Apel". U kunt uw bijdrage voor de stichting Inlia overmaken op reknr.**NL61 RABO 0376 7008 82** of de Givt-app collecte 1.

De collecte voor de kerk kunt u storten op reknr.**NL29 RABO 0373 7340 34** of de Givt-app collecte 2.

Digitaal geven via Givt-app

U kunt geven via de QR-code hier toegevoegd. Daarmee kunt u waar u ook bent d.m.v. de app. uw gift(en) overmaken.



Wilt u de gift bestemmen voor een bepaald doel, dan graag bij de specificatie het doel of datum van de betreffende zondag vermelden!

Samen nadenken over de toekomst van de kerk

Onze kerk wordt alsmaar kleiner, en grijzer. In de nabije toekomst kunnen we daarom waarschijnlijk niet met de ons vertrouwde vorm en manier van kerkzijn door. Het zal aan geld en mensen gaan ontbreken: de predikantsformatie zal teruglopen en er zullen steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn. Een heroriëntatie is daarom op zijn plaats. Als we durven te kiezen en te geloven in ons zelf als kerk, dan kunnen we vast de toekomst met vertrouwen tegemoet zien.

Daarom is iedereen van harte uitgenodigd hier over te praten en samen na te denken over de toekomst, om te beginnen **vandaag na afloop van de dienst in de Walburgiskerk**. De werkgroep **RANK** nodigt hiervoor iedereen uit, ook de mensen die niet (zo vaak) in de kerk komen.

Jan Marten Praamsma, Douwe Bonnema, Pieter van Hilten, Ronald Heins, Irma Pijpers en Emma Gossink

Startzondag 18 september

Volgende week vieren we samen de startzondag. Dit keer is deze voorbereid door ongeveer 15 enthousiaste jongeren van **Een Stap Verder**. Na een korte viering staat de koffie klaar met (door de jongeren) zelfgebakken taart. Tijdens de koffie zullen de jongeren uw Bijbelkennis testen met een Bijbelse pub-quiz! Behoort u tot het winnende en alwetende team?

We hopen u volgende week allemaal te ontmoeten!

Bachconcert Klaas Stok vandaag 11 september

Altijd weer een feest, het jaarlijkse Bachconcert, Bach en Bader in de Walburgiskerk. Het concert is een eerbetoon aan de grootste componist van orgelmuziek die ooit geleefd heeft: Johann Sebastian Bach. Bij zijn benoeming tot organist van de Walburgiskerk in 1969, startte Bert Matter deze fraaie traditie. Zijn opvolger Klaas Stok zet dit al vele jaren met verve voort. Het is de afsluiting van het 'Open Monumentenweekend'. Voorafgaand aan dit concert kunt u de Walburgiskerk en de orgelgalerij tot 15:30 uur bekijken. **Aanvang 16:00 uur** en de kosten zijn 12 euro.

Vredesweek 17-25 september

De **Middagpauzedienst** op **donderdag 22 september** in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10, Zutphen, staat in het teken van de Vredesweek. De dienst is van 12:15 uur tot 12:30 uur. Vanaf 12:00 uur speelt de heer G. Oldenbeuving op het orgel. Voorganger is ds. Ronald Heins. Het (Week-)thema is "Generatie vrede staat op!" Iedereen is hartelijk welkom!

Ds.Sierk Meijer, coördinator

Taizévieringen dicht bij huis

Ook in het nieuwe seizoen zijn er weer Taizévieringen in de Martinuskerk in Warnsveld.

De data zijn: **18 september, 20 november, 15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april,**

De kerk is open vanaf 18:15 uur, ook om in te zingen en **de viering begint om 19.00 uur.**

Bij de uitgang is een collecte voor de kosten. Als je je een week voor een viering aanmeldt bij Rian Brenters (rianbrenters@planet.nl) krijg je de orde van dienst in je mailbox, zodat je de liederen (uit het rode boekje) thuis kan oefenen. (Het rode boekje kan meegenomen worden naar huis).

Graag tot ziens in (ook) de Martinuskerk!

Webredacteur gezocht

We zoeken iemand die er samen met ons webteam voor kan zorgen dat de website actueel blijft. Het team heeft dringend versterking nodig met iemand (m/v) die als webredacteur de inhoud van de site "vers" kan houden, dus nieuwe berichten plaatsen en verouderde verwijderen. Heb je belangstelling? Neem dan contact op met Bernhard Pluim (webteam@pknzutphen.nl).

Kerkbrief

Elke donderdag tot uiterlijk **18:00 uur** kunt op mailadres kerkbrief@pknzutphen.nl uw kopij aanleveren.

Bij teveel kopij kan tekst worden ingekort of volstaan worden met verwijzing naar website/Kerkzin.

Graag beknopte teksten (max.100 woorden) aanleveren. Gert Aartsen