



Protestantse Gemeente Zutphen

Wat de toekomst brengen moge

Uitnodiging voor bijeenkomst 11 september na afloop van de dienst

Onze kerk wordt alsmat kleiner, en grijzer. In de nabije toekomst kunnen we daarom waarschijnlijk niet met de ons vertrouwde vorm en manier van kerkzijn door. Het zal aan geld en mensen gaan ontbreken: predikantsformatie zal teruglopen en er zullen steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn. Een heroriëntatie is daarom op zijn plaats. Als we durven te kiezen en te geloven in ons zelf als kerk, dan kunnen we vast de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Daarom is iedereen van harte uitgenodigd hier over te praten en samen na te denken over de toekomst. Om te beginnen op 11 september, na afloop van de dienst in de Walburgiskerk. De werkgroep RANK nodigt hiervoor iedereen uit, ook de mensen die niet (zo vaak) in de kerk komen.

We willen graag met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Als we maar durven te kiezen, durven te geloven in onszelf als kerk, en in wat ons samenbindt, leidt en inspireert, zodat we met genoeg een kerkgemeenschap zijn, op een manier die bij ons en bij de huidige en toekomstige tijd past. De achterliggende gedachte is dat door te focussen en dus te snoeien, we uiteindelijk ook weer bloeien en groeien.

WAT WILLEN WE?

We willen een gezamenlijk beeld van wat voor type kerk we willen zijn over 5-10 jaar. Met dat beeld voor ogen kunnen we makkelijker keuzes gaan maken: wat doen we wel en wat niet (meer). Dat kan alleen maar werken als dit beeld ook echt gezamenlijk is en mensen er enthousiast van worden, of er in ieder geval op zijn minst toekomst in zien en vrede mee kunnen hebben.

We gaan hiervoor op allerlei manieren gesprekken voeren. En iedereen kan zijn of haar gedachten erover delen via mail (rank@pknzutphen.nl). We zijn benieuwd of er iets van een gezamenlijk, en ook realistisch beeld ontstaat van wat voor type kerk we op termijn willen worden.

Om het gesprek op gang te helpen, schetsen we een beeld van wie we nu zijn én geven we mogelijke toekomstplaatjes. We zijn benieuwd of u ze herkent, en wat u graag voor u ziet. In alle gesprekken worden een aantal dezelfde vragen gesteld. Zo kunnen we na alle gesprekken de eerste – gezamenlijke – bevindingen optekenen. Op de website en in de



Protestantse Gemeente Zutphen

kerkbrief vindt u de volledige tekst van de beelden en de toekomstplaatjes. We sturen het u ook graag toe. Ook hiervoor kunt u mailen met rank@kpnzutphen.nl.

WIE ZIJN WE NU?

Om onszelf als gemeente te typeren, schetsen we de volgende beelden. Herkent u ze?

EEN ENTHOUSIASTE, MAAR OOK EEN VERMOEIDE GEMEENSCHAP

Als iets onze kerk typeert, is het wel de tomeloze enthousiaste inzet van zowel de predikanten en als de gemeenteleden. Tegelijk is al die inzet afhankelijk van steeds minder mensen. Het is moeilijk mensen te vinden voor functies/groepjes. Onze dominees zijn overbelast, een groeiend aantal uitvaarten legt een steeds grotere tijdsdruk. We zijn een enthousiaste, maar ook een vermoeide gemeente.

EEN WARME, MAAR OOK NAAR BINNEN GEKEERDE GEMEENSCHAP

We vormen als kerk een warme en hechte gemeenschap. Maar daarbij zijn we als kerk vaak ook erg op onszelf gericht. Onze kerk is weinig 'missionair'. De activiteiten die we ontplooiën, doen we veelal voor onszelf, niet voor de stad. Veel mensen weten de kerk niet te vinden of voelen zich in de kerk niet meer zo thuis. Samenwerking met andere kerken is minimaal. We hebben het goed met elkaar, maar zijn we ook goed bezig voor onze omgeving?

EEN GOED GEORGANISEERDE, MAAR TEGELIJK OOK OVERGEORGANISEERDE KERK

Onze kerk is goed georganiseerd en de besluitvorming verloopt zorgvuldig. Tegelijk is onze kerk ook overgeorganiseerd op een manier die past bij een veel grotere kerk in een andere tijd. Beslissen gaat vaak over veel schijven (werkgroepen, colleges, kerkenraden en commissies) en is daardoor stroperig, waarbij het ook de vraag is hoe de breedte van onze gemeente vertegenwoordigd is in het kerkbestuur.

TEVEEL WILLEN LEIDT TOT HALF WERK

Als kerk doen we erg veel en we willen ook erg veel. Maar daardoor doen we veel maar half en met weinig mensen. Ook zijn er veel ideeën voor nieuwe dingen, En soms doen we daardoor wat we écht willen juist niet of niet goed genoeg. Er ontbreekt soms overzicht. Ondanks al onze goede bedoelingen.



Protestantse Gemeente Zutphen

WAT Zouden we kunnen worden?

We schetsen een drietal mogelijke vormen van kerk-zijn. Natuurlijk heeft iedere kerk elementen van deze drie extremen, maar deze beelden kunnen misschien helderheid bieden: in welke richting willen we ons ontwikkelen? Welke keuzes vraagt dat?

1. EEN ZORGENDE KERK

In de zorgende kerk brengen we samen als gemeente geld bij elkaar die ons in staat stelt predikanten en pastoraal of diaconaal werkers aan te stellen. De predikant en ouderlingen zijn het grootste deel van hun tijd bezig om de leden van de gemeente te bezoeken, met name de zieken en de ouderen. Ze laten niemand alleen en zo maakt de kerk het verschil als een hechte gemeenschap. Ook buiten de kerk staan ze voor iedereen klaar als er materiële of immateriële nood is. De diaconie speelt in de zorgende kerk een grote rol.

In de liturgie en de uitleg van de Schriften, in studiebijeenkomsten en leerhuisgroepen ligt de nadruk op de professionaliteit van de predikant. Vrijwilligers zijn primair helpers van onze predikanten en professionele werkers. Kracht van deze vorm van kerk-zijn is de professionele inzet. Kwetsbaarheid bestaat bij deze vorm uit de hoge kosten van die professionele inzet.

2. EEN VERENIGINGSKERK

In de verenigingskerk zijn de gemeenteleden vooral zelf kerkelijk actief. De predikant/kerkelijk werker zijn er vooral om alle activiteiten in goede banen te leiden. In het ontmoetingspastoraat ontmoeten leden van de kerk elkaar in groepen of gewoon bij elkaar thuis en steunen elkaar in tijden van ouderdom, ziekte en rouw. Predikanten en pastorale werkers zijn op de achterhand beschikbaar voor als het soms erg moeilijk wordt.

De leden van de gemeente zwermen uit in de samenleving en zijn op tal van plekken actief betrokken bij goede doelen. Predikant en diaconaal werker zijn steeds weer op zoek naar nieuwe initiatieven en proberen mensen en activiteiten aan elkaar te verbinden.

Elke zondag komen we samen in de kerk om met elkaar het Woord te lezen en de liturgie vorm te geven. Voor de predikant is ook een rol weggelegd in de dienst, in goed overleg met de voorbereidingswerkgroep. In studiekringen staat het gesprek en het leren in samenspraak met elkaar centraal.



Protestantse Gemeente Zutphen

Kracht is dat deze vorm van kerk-zijn leeft van de energie van de leden. Dat is ook gelijk de kwetsbaarheid, omdat het veel vraagt van de leden. Deze kerk is minder afhankelijk van professionals en kan daarmee ook toe met wat minder financiële middelen.

3. EEN AANDACHTIGE KERK

De aandachtige kerk laat zich het beste illustreren aan het verhaal van Martha en Maria. De aandachtige kerk is niet een kerk vol drukte en activiteit (Martha) maar een kerk van aandachtig luisteren (Maria). Deze kerk is niet zozeer zelf een bron van activiteit, maar eerder een baken van rust in een jachtige wereld.

De aandachtige kerk is in pastoraal en diaconaal opzicht vooral een gastvrije kerk. Het is een kerk waar rust en ruimte is én een luisterend oor voor wie daar behoefte aan heeft. Er is ruimte voor gebed en liturgie (kaarsje) voor wie het moeilijk heeft met ziekte of rouw. En er is altijd een bemoedigend woord. De predikant, kerkelijk werker en vrijwilligers organiseren activiteiten (vespers, kloosterweekends) waarbij beleven centraal staat. Naar buiten toe straalt de kerk behulpzaamheid uit en is een toevluchtsoord zijn voor wie in nood zijn.

De liturgie neemt in de aandachtige kerk een belangrijke plaats in. In dankzegging, voorbede en collecte geeft de gemeente uitdrukking aan haar pastorale en diaconale roeping. Het gezamenlijk lezen en overdenken van het Woord neemt een grote plaats in. Ook in leerhuizen wordt de rust en tijd genomen om na te denken over de grote vragen van geloof en leven, waaraan zo vaak voorbij geleefd wordt.

Kracht van de aandachtige kerk is dat die leeft van verstillig en het Woord. Maar dat is meteen ook de kwetsbaarheid, want in de stilte kan het ook al te rustig worden. Verder kan ook deze kerk in zijn eenvoud toe met wat minder professionals en wat minder financiële middelen.



Protestantse Gemeente Zutphen

WAAR WILLEN WE MET U EN MET JOU OVER PRATEN?

We hebben een aantal vragen opgesteld om het gesprek te kunnen voeren over de toekomst van de kerk.

- Kun je ook zeggen waarin onze kerk belangrijk voor je is? Waar kom je voor?
- Herken je je in dit beeld dat we schetsen van onze huidige gemeente? En welke van de beelden is voor jou het meest herkenbaar?
- Mis je misschien ook iets waarvan je het jammer vindt dat we daar niet of te weinig mee bezig zijn? Kun je ook vertellen waarom je die mist?
- Is er wellicht ook iets waar we teveel aandacht aan geven en waar we te druk mee zijn? Zou je kunnen vertellen waarom je vindt dat er daar eigenlijk teveel aandacht naar uit gaat?
- Welke manier van kerkzijn spreekt jou het meeste aan? En kun je uitleggen waarom?