

Orde van dienst voor zondag 17 juli 2022
Vijfde zondag van de zomer



Martinuskerk Warnsveld/Leesten

Welkom en mededelingen
De twee kaarsen op tafel worden aangestoken.
Stilte

Allen gaan staan

Lied 92: 1, 2, 3

Bemoediging

Voorganger: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed

Voorganger: Voor het oog van elkaar
lijken we heel wat voor te stellen:
mensen van naam zijn wij
en in alle keurigheid en vromigheid
gaan wij onze weg.
Wie zal ons tegenhouden?
Maar hier, op deze plek,
waar wij Uw Naam aanroepen
en onze handen naar U uitstrekken,
eeuwige God,
ervaren wij de schijn van onze vroomheid.

Allen: BREEK DOOR ONZE SCHIJN HEEN
MET HET LICHT VAN UW GENADE:
LAAT ONS ZIEN, DAT HET UW KRACHT IS
DIE ONS GAANDE HOUDT. AMEN.

Allen gaan zitten

Kyriëgebed

Lied 301k

Glorialied 302: 1

Groet

Voorganger: de Eeuwige zij met u

ALLEN: OOK MET U ZIJ DE EEUWIGE

Gebet bij de opening van de Schriften

Schriftlezing uit de Vroege Profeten: 1 Samuël 1: 1-20

Lied 152: 1, 7, 9, 10

Schriftlezing uit het heilig Evangelie: Lucas 10: 38-42

Lied 313: 1, 5

Overdenking

Zingen "Kom in mijn klein bestaan" (J. van Opbergen, melodie:
Lied 686)

1. Kom in mijn klein bestaan, ga niet mijn deur voorbij.
Breng licht en warmte aan, maak mij van doodsangst vrij.
Ontdooi mijn binnenkant, mijn ingevroren geest
En schep een nieuw verband, zodat mijn ziel geneest.
2. Kom in mijn kleine droom, verbreed mijn horizon,
dat ik niet langer schroom te zien naar mensen om.

Genees mijn angst voor pijn, mijn vrees voor zelfverlies,
zodat ik mens kan zijn en voor de minsten kies.

3. Kom in mijn klein geloof, vernieuw mijn fantasie,
dat ik uw toekomst loof, steeds nieuwe wegen zie,
zodat ik verder leef voor vrede mettertijd
en mij uit handen geef om uw gerechtigheid.

Gebeden: dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Collecten

1^e rondgang: diaconie voor noodhulp lokaal

2^e rondgang: kinder- en jeugdwerk Martinuskerk

De kinderen van de kindernevendienst en oppas komen terug

Lied 422

Wegzending en zegen, gezongen beaamd met lied 431b

ER IS KOFFIE NA DE DIENST

Voorganger: ds. Simon Sluis

Organist: Jeroen Pijpers

Ouderling van dienst: Leo Stein

Diaken: Arjan Slot

Kerkrentmeester: Jappie Berger

Lector: Henk van de Kaa

week 28 | 2022 | Martinuskerk | Protestantse Gemeente Warnsveld/Leesten
Liedboeklicentienummer: L 16303