

Startzondag 2021



Happy Jesus (blij Jezus) – Fan Pu (China)
Martinuskerk Warnsveld/Leesten

Muziek: 'Thou visitest the earth' - Maurice Greene (uit Psalm 65:
"U bezoekt het land en verleent het overvloed en kroont het jaar van uw goedheid".)

Openingslied: 'dit huis dat God gevestigd heeft' (op de melodie van lied 518: hoe helder straalt de morgenster).

1) Dit huis dat God gevestigd heeft, en dat van zijn genade leeft,
Dit huis van onze koning: waar tussen *mensen** in 't gericht
duurzame vrede wordt gesticht, dit huis is onze woning,
Hier zal, niemand, zonder troost en rust verpozen
vol erbarmen spreidt de erfgenaam zijn armen.

**in het origineel staat: broeders.*

2. Hier wil een enkel woord volstaan, de poorten zullen open gaan,
Hier wil de liefde heersen. En die zijn schuld niet heeft betaald,
Wordt op een heerlijk feest onthaald, de laatsten zijn de eersten.
Koning, vrolijk, zijn uw gasten, alle last is hun ontnomen
Want uw knecht is hier gekomen.

Tekst: Tom Naastepad. Melodie: Philipp Nicolai (1599).

Welkom door ds. Stijn van der Woude

Kind van dienst steekt de tafelkaarsen aan

Stilte

Bemoediging:

VG: Onze Hulp is in de Naam van de Eeuwige

ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Drempelgebed: lied 295 'Wees hier aanwezig, woord ons gegeven',
voorzang door cantor.

Kyriëgebed door kind van dienst

Glorialied: 909 'wat God doet, dat is welgedaan' couplet 1 en 3.

Groet:

VG: De Eeuwige is met u en jullie allemaal

Allen: OOK MET JOU IS DE EEUWIGE.

Lied bij de opening van de Schriften: 324 'Wat vrolijk over U
geschreven staat'.

Moment met de kinderen

Zingen: lied 166a 'Hij wandelt in zijn koningsjas' couplet 1 en 10.

*Tijdens het naspel vertrekken de kinderen met hun eigen licht van de
Paaskaars naar de kindernevendienst*

Lezing door de lector: Romeinen 12: 3-13, uit de Bijbel in Gewone Taal

Lector: *dit is het woord van de Heer.*

Allen: Wij danken God.

Zingen: lied 973 'Om voor elkaar te zijn uw oog en oor'

Discussie in groepjes over de vraag: *hoe willen we komende jaren
samen kerk zijn?*

We vormen groepjes met de mensen om ons heen. Is het door achtergrondgeluid lastig voor u om alles in uw groep te horen, dan staan er op het kerkplein ook banken en stoelen waar u met uw groepje kunt gaan zitten. We stoppen als de bel wordt geluiden. In de kerk zullen de tieners met microfoon langs de groepen gaan om te vragen wat er uit de gesprekken is gekomen.

Voor de mensen thuis: denkt u ook vooral na over de vraag. Pak een papier en pen, een kop koffie of thee en schrijf voor uzelf op wat u te binnen schiet. Bewaar dit en deel dit op een later moment met uw predikant.

Muziek door organist en cantor: 'Ave verum corpus' (K618) van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)

Gebeden, stil gebed

Gezongen Onze Vader: lied 1006 'Onze Vader in de hemel'

Mededelingen

Er is gelegenheid aan de collecte bij te dragen via de GIVT-app of via de rekening, die vermeld staat in KerkZIN. De collecten zijn bestemd voor: 1) Noodhulp landelijk; 2) Werk in en om de Martinuskerk

Extra inzameling via de GIVT-app of contant bij de koffietafel:

Tijdens deze startzondag willen we graag iets extra's doen voor de mensen dicht bij ons die wat steun kunnen gebruiken. Daarom vragen we een vrijwillige bijdrage voor de koffie en wat lekkers na de kerkdienst. Alles van deze vrijwillige bijdrage komt ten goede aan de kinderen in het AZC Zutphen.

Slotlied: 'Een land om van te dromen'

tekst: M. van der Velden - muziek: Joods - Poolse melodie

1. Zeg nooit on - ze wereld is ge - bro - ken
en de mens tot weinig goeds in staat
zeg nooit nie - mand kan op vrede ho - pen
alles gaat nu eenmaal als het gaat

refrein

want een land, een land om van te dro - men
stuwt de men - sen uit hun sla - ver - nij
tot zij jui - chen, met trainen in hun o - gen
lie - ve God, we zijn er eind'lijk vrij.

2) Zeg nooit dat de zeeën veel te hoog zijn,
dat een mens niet zonder bedding kan.
Zeg Nooit dat woestijnen veel te droog zijn,
dat een volk daar eenmaal weer verzandt.

Refrein. "*Want een land...*"

3) Zeg nooit: 'God is zijn verbond vergeten,
er is niemand hier, die ons bevrijdt.'
Zeg nooit: 'Van een droom kan ik niet eten.'
Zeg nooit: 'Wie niet werkt, verknoeit z'n tijd.'

Refrein "*Want een land...*"

4) Zeg nooit dat het vreselijke lijden
toch het noodlot is van ons bestaan.
Zeg nooit: 'Stil maar, wacht op beet're tijden.'
Zeg nooit: 'Niemand kan de dood weerstaan.'

Refrein "*Want een land...*"

Zegen en gezongen amen

Orgelmuziek: Louis Couperin - Chaconne

Ouderling van dienst: Gerda Walgaard

Diaken van dienst: Arjan Slot

Kind van dienst: Valérie Mulder

Voorganger: ds. Stijn van der Woude

Organist: Jeroen Pijpers

Cantor: Maarten Romkes

Lector: Hillie Kranendonk

Muzikale ondersteuning

Wisely Zhang	Viool
Miracle Zhang	Viool
Lotte Spannenberg	Klarinet
Marlou	Bariton
Robin Ross	Cajon

Mededelingen

Heidag 8 oktober voor alle jeugd vrijwilligers. Ook voor u?

Lijkt het je leuk om te helpen bij de kindernevendienst, de KIC of de 16+'ers? Op 8 oktober wordt er een heidag georganiseerd voor alle jeugdvrijwilligers van onze gemeente. Samen denken we deze dag over de toekomst van de jongeren in onze kerk. Wat kunnen zij de kerk bieden? Ben je nieuwsgierig naar jeugdwerk? Ook dan ben je deze dag welkom. Opgave via (s.vanderwoude@pknwarnsveld.nl)

Vakantie ds. Stijn van der Woude

Van 18 september tot en met 3 oktober ben ik op vakantie. Een paar dagen Keulen, een paar dagen Friesland en een paar dagen Achterhoek, om weer op te laden. De andere predikanten zijn aanwezig om u te helpen mocht dit nodig zijn. *Stijn van der Woude*

Waslijn vol met taken en vacatures

Op het kerkplein na de kerkdienst hangt een waslijn met taken en vacatures in onze gemeente die we samen zullen moeten vullen. Kindernevendienst, KIC, de *nieuwe* liturgiecommissie, de 16+-groep, kerkblaadjes rondbrengen, of iets wat er niet op staat maar wat u graag wil doen, alle hulp is meer dan welkom. Bekijk de waslijn na de dienst, of informeer bij één van de predikanten.

