

Walburgiskerk Zutphen

6 juni 2021



Wat is het goede leven?

Opening

Orgelkoraal

Bemoediging en drempelgebed

Ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer,
ALLEN: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Ouderling: God, wij leven, hier en nu
en komen vandaag bij U:
wat is het goede leven?
wat is onze tijd in uw eeuwigheid?

ALLEN: HEER, LEG DE ANTWOORDEN IN ONS HART. AMEN

Lied 130 : 1, 3 *Uit diepten van ellende roep ik tot U, o Heer*

Gebied om ontferming

... daarom bidden wij en zingen: 301-k



Glorialied 413 *Grote God, wij loven U*

Rondom het Woord

Groet V: De Heer zij met u
G: OOK MET U ZIJ DE HEER

De Schrift verlicht

Gebed

1^e Schriftlezing Deuteronomium 15: 1-11

Lied 1008 *Rechter in het licht verheven*

2^e Schriftlezing Lucas 18: 17-30

Lector: Woord van de Heer.
Allen: WIJ DANKEN GOD.

Lied 816 *Dat wij onszelf gewonnen geven*

Verkondiging

Gezang 909 *Wat God doet, dat is welgedaan*

Gebeden en gaven

Gebeden – stil gebed – Onze Vader

Inzameling van de gaven

1^e – Diaconaal werk - *Schuldhelpmaatje*

2^e – Kerkelijk werk

Slotlied tekst: Sytze de Vries, melodie: Job de Bruijn

God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Zegen

Voorganger: ds. Ronald Heins
Organist: Klaas Stok
Zangers: Jolly Berfelo en Liesbeth Fidder
Lezer: Tineke Wijgman
Koster: Ellky Mannak en Eugène de la Rambelje
Technici: Berto Salfischberger en Werner Beldman

Liedboek licentie: L19129